

SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 174

De Redder der wereld

Luister naar mij, allen die nu leven in angst voor een nucleaire ramp die de wereld zal vernietigen! Luister naar mij, allen die nu verontrust zijn door de voorspellingen dat de wereld spoedig ten onder zal gaan! Let goed op, allen die nu gebukt gaan onder de beweringen dat het menselijk ras spoedig ten onder zal gaan in een veldslag die Armageddon wordt genoemd. Ik heb goed nieuws voor u.

Kortweg gezegd, komt het hier op neer. Deze wereld heeft een Redder nodig. Deze Redder is de Zoon van God, de Here Jezus Christus. Maar voordat ik op de details inga, moet ik een bepaald feit vaststellen waarop ik al mijn uitspraken hierover baseer.

Van alle principes waarvan ik denk dat zij de waarheid van God zijn, is er geen een zo belangrijk als het feit dat de Bijbel het woordelijk geïnspireerde Woord van God is. Deze waarheid werd zesenzestig jaar mijn geloofsprincipe en vanaf dat moment heeft het mijn leven beheerst. In deze jaren heb ik ook geloofd dat dit geloof een gave van God is en daarom heb ik geprobeerd dit principe tot in alle conclusies door te voeren en alle consequenties die daaruit voortvloeiden te aanvaarden.

Iedereen die zich aan het principe van de volledige, woordelijke inspiratie onderwerpt, zal ontdekken dat hij daarmee een grote hoeveelheid problemen en vragen heeft opgeroepen. Hij moet aanvaarden dat dit het gebruikelijke gevolg is van het standpunt dat hij inneemt en er daarna mee aan de slag gaan, in het vertrouwen dat als hij er een van oplost dit hem een bepaalde mate van waarheid zal verschaffen die hij kan ontvangen en verkondigen.

Allen die hun geloof in de Here Jezus Christus belijden, zouden er regelmatig bij stil behoren te staan dat God heeft gesproken en het is onze plicht om te weten wat Hij heeft gezegd. Om dit meteen in praktijk te brengen, zullen we nu letten op wat God heeft gezegd over een zaak die vooral in deze tijd van groot belang is. Het geïnspireerde Woord verklaart: 'De Vader heeft de Zoon gezonden als Heiland der wereld' (I Joh. 4:14).

Dit is één van de waarlijk majestueuze uitspraken die in het Woord van God worden gevonden, maar het is ook een uitspraak die door commentatoren genegeerd is en door vertalers is afgevlakt. Veel theologen negeren het, omdat het tegenstrijdig is aan één van hun lievelingsdogma's, namelijk dat er een eind zal komen aan de wereld – een gedachte die lange tijd werd ondersteund door verkeerde vertalingen van Mattheüs 13:39,40,49 en 24:3.

Er lijken maar weinig commentatoren en vertalers, zo ze er al zijn, bereid te erkennen of conclusies te verbinden aan het feit dat het Griekse woord dat is vertaald met 'gezonden' in I Johannes 4:14 *apostello* is, een zeer krachtig woord dat 'autoriseren' betekent en waarin de gedachte zit van 'aanstellen met autoriteit en macht.' Hierop is uitgebreid ingegaan in *Seed & Bread* nummer 5, onder de titel: Wat betekent *apostello*?

Deze uitspraak van God vertelt ons dus dat binnen het geheel van de Godheid de Vader de Zoon heeft geautoriseerd om de Redder (Bewaarder) van de wereld te zijn. Dat werd Zijn positie, Zijn werk. Het begon toen de wereld werd geschapen en niemand moet deze uitspraak afzwakken door te zeggen dat het pas begon in Bethlehem toen het Woord vlees werd, dat Hij toen uit de hemel naar de aarde was gekomen om de Redder van de wereld te worden. Als dat zo zou zijn, wie of wat was de wereld dan aan het redden of bewaren vóór de geboorte van Jezus Christus? Vanaf het allereerste begin van de wereld was Hij haar Redder. Hij bevond Zich op de best denkbare positie om als de Redder van de wereld op te treden. Dat werd Zijn aanstelling. Hij heeft Zijn werk gedaan. Hij doet dat nog steeds. Gisteren, vandaag en voor altijd was Hij en zal Hij de actieve levende Redder van de *kosmos*, die wij wereld noemen, zijn.

Het Griekse woord *kosmos* heeft in principe te maken met systeem, ordening, of orde. Het kan op verschillende manieren worden toegepast. In deze studie houden we ons evenwel bezig met het systeem, de orde, of de ordening die God heeft geschapen en die het mogelijk maakt voor de mens om op deze planeet te bestaan. De aarde is daarom niet de wereld. De wereld is een systeem op en rond de aarde dat daarvan een geschikte woonplaats maakt voor het menselijk ras. De wereld die God

heeft geschapen bevat alles wat essentieel is voor het welzijn en het geluk van de mens.

Voor zover men nu weet, bestaat een dergelijk systeem of ordening niet op enige andere planeet of op enige andere plaats. Daarom moesten de eerste astronauten die naar de maan gingen de zuurstof meenemen die zij inademden, het water dat zij dronken en het voedsel dat zij aten. Deze drie belangrijke dingen maken deel uit van deze wereld en zij worden hier genoemd omdat zij het meest bekend zijn onder de duizend-en-één dingen waaruit zij is samengesteld. Als iemand er maar even over nadenkt, is hij overtuigd dat we in, op en rond de planeet aarde een wereld hebben die zo buitengewoon ingewikkeld is, dat het maar ten dele kan worden begrepen, zelfs door de meest wijze mensen. De Bijbel openbaart ons dat zelfs het principe van liefde een belangrijk element is in onze wereld (I Joh. 4:7). Zonder dat zou de mens niet bestaan.

Onze God heeft onze wereld geschapen en Hij hield er zoveel van dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft als Zijn grootste bijdrage daaraan (Joh. 3:16). De Zoon van God was feitelijk in de wereld vanaf het moment van de schepping (Joh. 1:10) en Hij was in de wereld als haar Redder (Bewaarder). Bovendien verklaart, zoals we al hebben gezien, de Bijbel eenvoudig en met kracht dat de Vader de Zoon als de Redder van de wereld heeft aangesteld. Omdat Hij daartoe is aangesteld, *is* Hij dat ook en *doet* Hij dat ook.

De Zoon hoeft niets te doen om de Redder van de wereld te worden. Hij is dat op grond van een goddelijke aanstelling. Dit feit maakt deel uit van het verslag dat God over Zijn Zoon heeft gegeven. Iedereen die niet in dit gedeelte van dat verslag gelooft, maakt van God een leugenaar (I Joh. 5:10). Dit geloof ik en op dat woord steun ik en dat verkondig ik.

Dat er mensen zijn die dat niet geloven, of zeggen dat zij niet begrijpen hoe het kan, verandert het feit in geen enkel opzicht. Hij is de Redder van de wereld geweest en daarom bestaat deze vandaag nog. Hij zal morgen de Redder van de wereld zijn. Deze wereld zal niet ophouden te bestaan en zal niet worden vernietigd. Zij heeft een altijd-levende Redder. Wilt u Hem die erkenning (eer) geven?

In onze tijd is de mens zo ver gevorderd in zijn wetenschappelijke ontwikkeling dat de meeste mensen tegenwoordig denken dat de toekomst van de wereld in handen van mensen is. Zij gaan ervan uit dat wat de mens doet óf zal leiden tot de redding, óf tot de ondergang van de wereld; daarom is het aan ons om de juiste stappen te ondernemen, opdat de wereld bewaard mag blijven. Dat is niet zo! De toekomst van de wereld is in handen van de Zoon van God. Omdat Hij de Redder van

de wereld is, zal deze behouden blijven.

Mensen die iets doen waardoor de wereld met ondergang zou worden bedreigd, of het nu om individuen of om landen gaat, komen in direct conflict met Degene die de wereld behoedt. Wanneer en als zoiets zou gebeuren, weten we al wat de uitkomst zal zijn. Hij zal hen vernietigen die de wereld vernietigen, net zoals Hij zal 'verderven wie de aarde verderven' in een andere tijd en onder andere omstandigheden (Openb. 11:18).

Iedere serieuze denker die de feiten bestudeert, zal moeten toegeven dat de voortgang van de mens bij het produceren van massavernietigingswapens een situatie heeft gecreëerd waarin de wereld en het menselijk ras hun ondergang tegemoet zien als deze wapens ooit in de strijd zouden worden gebruikt. Als de twee grootmachten die nu de aarde beheersen ooit zover zouden komen om slechts een tiende deel van hun voorraad nucleaire bommen naar elkaar te gooien, zou de aarde en alle leven daarop beëindigd worden. Wij echter, die God op Zijn Woord geloven, weten dat er een weerhoudende macht is die alle plannen en daden van beide partijen teniet kan doen. Dat is de Redder der wereld die zonder meer van tevoren weet als iemand van plan is de stap te zetten (op de knop te drukken) die zou leiden tot de vernietiging van het systeem dat het leven op deze aarde mogelijk maakt. Hij zal ingrijpen, Hij zal de heerschappij op Zich nemen, Hij zal de volken op aarde regeren (Ps. 64:4). De Redder van de wereld heeft Zijn taak nooit verwaarloosd, of Zijn positie opgegeven.

In december 1983 hebben de redacteuren van *The Bulletin of Atomic Scientists* de wijzers van hun 'Dag des oordeels-klok' die altijd op de voorkant van hun publicatie staat, vooruit gezet naar drie minuten voor middernacht om het toenemend gevaar van een nucleaire oorlog, de ondergang van de wereld en de vernietiging van de mensheid te symboliseren. Slechts één keer in de zevenendertig-jarige geschiedenis van het Bulletin hebben de wijzers van hun symbolische klok nog dichterbij middernacht gestaan. Dat was in 1953 toen de Sovjet Unie zijn eerste waterstofbom tot ontploffing had gebracht.

We kunnen daarom verwachten dat het thema 'Drie minuten voor middernacht' een populair onderwerp zal worden in de komende maanden voor de onheilsprofeten en voor hen die met veel tamtam 'Armageddon' aankondigen. Zij zullen de geldschietters van het hierboven genoemde Bulletin oproepen als getuigen voor hun opvatting dat het einde van de wereld nabij is. Maar wij, die God op Zijn woord geloven, zullen weten dat de Redder van de wereld in dat gat van drie minuten staat, een feit waar we graag rekening mee houden. En zelfs als dat gat slinkt tot één seconde voor middernacht, zal de Redder der

wereld daar nog steeds staan en Hij zal nooit toelaten dat het middernachtelijk uur zal slaan.

Ik zeg niet dat er geen oorlog meer zal zijn, of dat de Redder der wereld ons land zal behoeden voor de verwoestingen van toekomstige conflicten. Er zullen oorlogen zijn totdat Jezus Christus de heerschappij aanvaardt en vrede aan deze wereld verkondigt. Landen die in de greep van de angst zijn, zullen altijd militaire macht kiezen als de oplossing voor hun problemen. 'De weg des vredes kennen zij niet' (Rom. 3:17). De militaire macht is echter tot zo'n monster uitgegroeid dat als een land ervoor kiest om daar gebruik van te maken, het de ondergang van de wereld zou betekenen. Dat zal de Redder der wereld nooit toestaan.

In zekere zin bestaat de geschiedenis van een land uit het verslag van de oorlogen die het heeft gevoerd. De wapens die zij daarbij hebben gebruikt, hebben zich ontwikkeld van zwaarden en speren tot de atoombom die op Hiroshima is geworpen, maar geen van deze wapens vormde een bedreiging voor het systeem dat essentieel is voor het voortbestaan van de mens. Met Hiroshima hebben we geleerd dat één vliegtuig met één bom kon doen waarvoor totnogtoe duizend vliegtuigen met grote hoeveelheden bommen nodig waren. We weten dat er tegenwoordig massa's raketten zijn, die alle zo klein zijn dat er drie of vier achter in een stationcar vervoerd kunnen worden, maar die alle een explosieve kracht hebben die ongeveer drieëntwintig maal zo groot is als de bom die Hiroshima heeft vernietigd.

Als er geen macht zou zijn om dit tegen te houden, zullen deze bommen (of nog dodelijker exemplaren) worden gebruikt en dat zou de ondergang van de wereld en de vernietiging van de mensheid betekenen. Boven dit alles staat echter Degene die door goddelijke autorisatie de Redder van de wereld is. Daarom zeg ik tegen allen: 'Gewen u toch aan Hem, opdat gij vrede hebt' (Job 22:21).