

SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 55

De benamingen voor het koninkrijk

Het koninkrijk van God is hét onderwerp van de Bijbel. Daarom heeft het de Geest van God goed geacht om talloze benamingen of beschrijvende titels te gebruiken om de vele aspecten van deze grote waarheid onder woorden te brengen.

De naam *Abraham Lincoln* is maar gewoon een naam en aangezien veel mannen zo heten, zegt hij niet zoveel. Maar als we aan deze naam 'president van de Verenigde Staten' toevoegen, hebben we een benaming gebruikt die boekdelen spreekt omdat deze wijst op die ene man die deze naam heeft gedragen.

Elk van de beschrijvende titels van het komende koninkrijk verklaart en benadrukt een onderscheiden waarheid met betrekking tot de kenmerken van de tijd waarin de aarde en allen die daarop wonen wordt geregeerd door God (Ps. 67:5). Ze zijn het alle waard om zorgvuldig te worden bestudeerd met het oog op de waarheid die ermee wordt uitgedrukt. Ze moeten deel gaan uitmaken van onze gedachten over het koninkrijk van God. Vele hiervan worden willekeurig toegepast en uitgelegd. En het kan voor veel mensen die lange tijd onjuiste ideeën over hun betekenis hebben gehad misschien moeilijk zijn om hun gedachten over deze benamingen opnieuw te ordenen.

Zo zeker als de Bijbel waar is, zal de dag komen waarop God de heerschappij overneemt en Zijn regering werkelijkheid wordt op aarde. De heerschappij zal des Heren zijn en Hij zal de heerser onder de volken zijn (Ps. 22:29). De meest op de voorgrond tredende en allesomvattende titel voor deze heerlijke toekomst (het koninkrijk van God) is al aan de orde geweest in verscheidene studies in deze reeks en dat is de naam waarmee die periode altijd aangeduid moet worden, tenzij het wenselijk is een bepaald aspect ervan te benadrukken.

Het koninkrijk (koningschap) van God.¹ De eenvoudigste definitie van ‘het koningschap van God’ is dat het Gods regering is en deze titel behoort aan een toekomstige periode en omstandigheden die heerlijke werkelijkheid zullen worden op deze aarde. De verwachting om te leven en op aarde te zijn in de dag dat God regeert is de ‘ene hoop’ die de mens wordt voorgehouden in het Woord van God. We moeten niet de rol van Humpty Dumpty spelen met het woord *koningschap*. In een episode van Lewis Carrolls boek *Through the Looking Glass*, zegt Humpty Dumpty tegen Alice: ‘als ik een woord gebruik, heeft het precies de betekenis die ik wil dat het heeft – niets meer en niets minder.’ ‘Koningschap’ betekent ‘regering’ hoewel het volkomen gerechtvaardigd is om synonieme termen te gebruiken als bewind, bestuur, leiding en heerschappij die dezelfde gedachte tot uitdrukking brengen. Zie ook *Seed & Bread*, nummer 29 voor meer informatie.

Het koninkrijk der hemelen. Deze titel komen we alleen in Mattheüs tegen en is qua betekenis gelijk aan ‘het koninkrijk van God.’ De Here Jezus gebruikte beide uitdrukkingen door elkaar in Mattheüs 19:23,24. Het woord ‘hemelen’ is synoniem voor God en wordt op deze wijze vaak gebruikt in het Oude en Nieuwe Testament. Zie *Seed & Bread*, nummer 28 en 34 voor aanvullend materiaal over deze titel.

De wedergeboorte. Deze titel vinden we in Mattheüs 19:28. het Griekse woord is *PALINGENESIA*, dat ‘opnieuw voortbrengen’ betekent en het spreekt over het herstel van iets in zijn oorspronkelijke toestand. Hier spreekt het van een volkomen herschepping van de materiële en sociale orde onder Gods heerschappij. Bedenk eens wat dit zal betekenen voor het menselijk brein, dat in deze tijd, ten gevolge van de langdurige inwerking van zonde en dood in de mensheid, zelfs bij het grootste genie, slechts voor zeven procent van zijn capaciteit functioneert. Wat zal het zijn als we ons verstand op volle vermogen kunnen laten werken? (Zie Jesaja 35).

De tijden van verademing. Dit komen we tegen in de grote toespraak van Petrus in Handelingen 3:19. Letterlijk vertaald zegt het Grieks hier ‘tijden van koelte van het aangezicht van de Heer.’ ‘Van het aangezicht’ is idioom dat betekent ‘direct van Hem’ en het woord koelte sprak boekdelen voor een volk dat leefde in een land met de Middellandse Zee aan de ene kant en een woestijn aan de andere. Als deze koelte komt, zal de wereld tijdelijk worden vrijgesteld van de verschroeiende hitte van zonde en dood die er al zo lang is geweest.

De tijden van de wederoprichting. Ook dit vinden we in de boodschap van Petrus (zie Hand. 3:21). Hier zou moeten staan: ‘de tijden van herstel’ en dat wordt beperkt tot ‘alle dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van

¹ Het Griekse woord *BASILEIA* dat met ‘koninkrijk’ is vertaald, betekent ‘het regeren,’ ‘als koning heersen’ zie *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*³. vert.)

zijn heilige profeten.' Onze Heer heeft verklaard dat 'Elia zeker zal komen en alles herstellen' (Matt. 17:12), waarmee het herstel een periode betreft die aan de tweede komst van Christus voorafgaat.

De dag van Christus. Het koninkrijk van God is de dag waarop Christus Zijn gang zal gaan met Israël, met de volken en met de aarde. Het is de dag van Zijn verheerlijking. Deze titel van het koninkrijk vinden we in Filippensen 1:6,10. Zie *Seed & Bread*, nummer 54, voor meer materiaal.

De laatste dagen. Deze benaming wordt gevonden in Jesaja 2:2, Micha 4:1 en Handelingen 2:17. In het Hebreeuwse woord *ACHARITH* zit de gedachte van wat later komt, het gevolg of het resultaat. Het koninkrijk van God is het gevolg van alles wat God heeft gedaan voorafgaand aan Zijn overname van de heerschappij. Deze titel moet niet worden verward met 'de laatste dagen' van Gods langdurige betoon van genade waarover wordt gesproken in II Timotheüs 3:1.

De laatste dag. In Micha 4:1 lezen we: 'het zal geschieden in het laatste der dagen,' wat wordt gevolgd door een beschrijving van de omstandigheden en zegeningen die de lezer zal herkennen als beschrijving van Israël en de volken onder Gods heerschappij. In Micha 4:6 lezen we echter 'te dien dage.' De Geest van God refereert dus aan die periode met een meervoudsvorm (dagen) en met een enkelvoud (dag). In het Nieuwe Testament vinden we de enkelvoudige vorm zes maal in het evangelie van Johannes (6:39,40,44,54; 11:24 en 12:48). In al deze gevallen is de Griekse tekst exact gelijk: het gaat telkens om 'ten uitersten dage' (St.Vert.). De bijzondere waarheid die hier onder woorden gebracht wordt, is dat het koninkrijk van God Israëls laatste dag is, omdat er op deze dag geen nacht zal volgen. Zie Jesaja 60:19,20 voor de waarheid van een heerlijke dag waaraan geen einde zal komen. De ervaring van Israël betrof altijd korte dagen die gevolgd werden door lange en moeizame nachten. Als echter de volgende dag komt, zal deze tot in het oneindige voortgezet worden.

De dag. Deze titel wordt door Paulus gebruikt in Romeinen 13:12 in tegenstelling tot de nachtelijke periode van het koninkrijk, namelijk de drieëndertig jaar waarvan de Handelingenperiode de geschiedenis beschrijft. De komst van 'de dag' is al lange tijd uitgesteld. Deze zal komen voor Israël en de wereld als God Zijn huidige doel met de genade heeft bereikt.

De dag des oordeels. In Jesaja 42:4 wordt over de Here Jezus Christus gezegd dat Hij niet zal kwijnen en niet geknakt zal worden tot Hij op aarde het recht zal hebben gebracht. In Mattheüs 12:18-21 wordt ons gezegd dat Hij de volken ('heidenen' in NBG) het oordeel zal verkondigen en dat dit tot gevolg heeft dat de volken vertrouwen in Hem zullen stellen. Wanneer dit wordt bereikt, zal het een dag des oordeels zijn. In Mattheüs 12:36 zei de Here Jezus: 'van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.' Over het algemeen wordt dit gedeelte uitgelegd alsof de mensen op een bepaalde dag in de verre

toekomst voor een rechter zullen worden gebracht om rekenschap af te leggen over elk ijdel woord dat zij tijdens hun leven hebben uitgesproken. Dat is niet juist en het is niet wat de Heer bedoelde. Op de dag des oordeels zullen de mensen die dan leven rekenschap af moeten leggen over elk ijdel woord dat zij dan spreken. De dag des oordeels is de dag van Gods opgelegde orde en de mensen worden dan aangesproken op hun onbetamelijk gedrag voor alle uitspraken die dan worden gedaan die ingaan tegen die orde. De dag des oordeels is de tijd van Gods oordelen in deze wereld. Op die dag zullen alle inwoners der wereld gerechtigheid leren (Jes. 26:9,10).

Het oordeel. Dit is een titel die gevonden wordt in Lucas 11:31,32. Het is heel gebruikelijk een periode aan te duiden met één of ander in het oog springend kenmerk van die tijd. Het koninkrijk van God is een tijd waarin Gods oordelen over de ganse aarde gaan (Ps. 105:7); waarin het oordeel aan de volken verkondigd zal worden (Matt. 12:18); waarin het oordeel uit de hemel gehoord zal worden (Ps. 76:9); waarin het recht als water golft en gerechtigheid als een immer vloeiende beek (Am. 5:24). De titel 'het oordeel' is ongetwijfeld zeer toepasselijk voor deze periode.

De opstanding. Deze beschrijvende titel van het koninkrijk van God werd gebruikt door de Sadduceeën in Mattheüs 22:28. De Heer heeft van deze titel gebruik gemaakt in de beantwoording van hun vragen. Een van de grootste dingen die zullen gebeuren onder Gods heerschappij zal de ordelijke opstanding zijn van de rechtvaardige doden. Deze tijd kan daarom met recht worden aangeduid als 'de opstanding.'

De aion. Deze titel zal niet worden gevonden in de meeste vertalingen van het Nieuwe Testament, hoewel dat wel zo zou moeten zijn. Het Griekse woord is *AION* en aangezien er geen woord in het Nederlands bestaat dat de ware en volle betekenis van dit woord zelfs maar benadert, moeten we het transcriberen, vernederlandsen, en weergeven als aion. De basis en grondgedachte van dit woord is stromen of uitstromen. Dat is gebaseerd op de geschiedenis, het gebruik en de ontwikkeling die nagegaan kan worden over een periode van drieduizend jaar. Galaten 1:4 spreekt over 'de tegenwoordige boze aion' wat dus betekent: 'de tegenwoordige boze stroom.' Dat is zeer toepasselijk want 'de vijand zal komen gelijk een stroom' (Jes. 59:19, St.Vert.). Paulus spreekt bovendien over mensen die wandelen in overeenstemming met de aion van deze wereld (Ef. 2:2), dat is de stroom, of stroming van deze wereld. De vertalers kwamen heel dicht bij de waarheid toen zij dit vertaalden met 'de loop.' Het koninkrijk van God is het resultaat, zowel wat de aanvang als de instandhouding betreft, van Zijn uitstroming, als het recht als water golft en gerechtigheid als een immer vloeiende beek (Am. 5:24). Met het oog hierop is 'de aion' de meest toepasselijke beschrijvende titel van het koninkrijk van God.

De dag van de aion. Deze veelzeggende titel vinden we in de Griekse tekst van II Petrus 3:18. Het koninkrijk zal de dag van Zijn uitstroming zijn, als Hij

Zich uitstort in oordeel, waarheid, licht en leven. Dat is waarlijk de dag van de aion.

Leven. Dit dynamische woord is een veelzeggende titel van het koninkrijk van God. Onze Heer zei tot de rijke jongeling: 'indien gij het LEVEN wilt binnengaan, onderhoud de geboden' (Matt. 19:17). In Mattheüs 7:14 sprak de Here Jezus over de smalle weg die ten LEVEN leidt. In Johannes 3:36 worden de mensen gewaarschuwd dat 'wie aan de Zoon ongehoorzaam is het LEVEN niet zal zien.' Ook hier vinden we dat het koninkrijk van God wordt aangeduid met iets dat kenmerkend is voor die periode. We leven nu in een tijd waarin de dood regeert, waarin zijn invloed door ieder mens wordt ervaren, waarin het het aardse leven beheerst. De komende wereld wordt beheerst en overheerst door LEVEN.

We hebben nu stilgestaan bij de beschrijvende titels van het koninkrijk van God. Zoals aan het begin is gezegd, is elk van deze termen waard om zorgvuldig bestudeerd te worden. Als we elke titel begrijpen zal dat flink bijdragen aan onze waardering van die heerlijke tijd die komen zal als de wereld wordt geregeerd door God.