

SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

www.lachairoi.org

Nr. 199

Deze *Seed & Bread* is door Otis Q. Sellers geschreven vlak voor de beroerte die een eind maakte aan zijn schrijven en uiteindelijk ook aan zijn leven. Het manuscript was zoek en hoewel bekend was dat het bestond, is het pas kort geleden gevonden tussen financiële overzichten van de *Word of Truth ministry*. We zijn blij dat we het alsnog hebben kunnen publiceren.

De toekomst

De Here Jezus heeft een belofte gedaan aan Zijn elf apostelen, Judas Iskariot was namelijk al uit beeld (Joh. 13:37), dat de Heilige Geest de toekomst zou verkondigen (Joh. 16:13). De vervulling van deze belofte, die Hij later openbaarde, is voor ons vastgelegd in de boeken die deze mannen hebben geschreven en we moeten ons tot deze boeken wenden als we weten willen wat de toekomst zal inhouden voor Israël, de wereld en voor ons die er nu zijn als eenvoudige gelovigen in de Here Jezus Christus.

Na meer dan 65 jaar lezen, studeren, uitleggen en onderwijzen van de Bijbel, geloof ik dat ik in zekere mate bekend ben met wat de Bijbel zegt. Wat het begrijpen van bepaalde gedeelten en teksten betreft, laat ik me nergens op voorstaan. Ik ben nog steeds bezig met vele dingen waarvan de apostel Petrus heeft gezegd: 'één en ander is moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften' (II Petr. 3:16). Ik leef dagelijks in de hoop dat de Heilige Geest, het onderpand van wat ik tezamen met andere gelovigen bezit (Ef. 1:13,14) mij dieper inzicht zal geven, opdat ik anderen tot hulp kan zijn.

Niettegenstaande alle problemen bij de interpretatie en vertaling waar we nu mee te maken hebben en de ontelbare gedeelten die we niet begrijpen, ligt bij ons de verantwoording te geloven wat God heeft gezegd.

Het is mijn diepe overtuiging, die elke dag dat ik de Bijbel bestudeer aan kracht wint, dat Gods huidige bestuur er een is van absolute genade, waaronder iedere daad van God een daad van liefde en goedheid is voor hen die het niet verdienen. Hij kan actief of passief genadig zijn, maar als Hij niet in genade kan handelen, zal Hij helemaal niet handelen. En als mij gevraagd zou worden een kort gedeelte te geven waarin dit samengevat wordt, zou ik waarschijnlijk Efeze 4:32 aanhalen, dat letterlijk vertaald tot ons zegt: 'en wordt vriendelijk voor elkaar, teder medelevend, genadig omgaand (*CHARIDZOMAI*) met elkaar, zoals God ook in Christus genadig omgaat (*CHARIDZOMAI*) met u.'

Ik ben ook van mening dat Gods huidige manier van handelen in genade met de gehele mensheid niet altijd zal voortduren. Er zal een eind aan komen. Toen Paulus tot Timotheüs sprak over de 'laatste dagen' (II Tim. 3:1-9), is het duidelijk dat hij sprak over de afronding van Gods betoon van zuivere genade. Hij vertelt Timotheüs dat die dagen vol zullen zijn van 'zware tijden' en vervolgens somt hij 20 meer specifieke uitingen van ongebruikelijke slechtheid op die dan aan het licht zullen komen. De gelijktijdige verschijning van al deze vormen van kwaad in die mate, zal het bewijs zijn dat we in de afsluitende dagen leven van deze huidige boze eon (zie *Seed & Bread* 16).

Over wat volgt op de huidige bedeling, kan geen vraag bestaan. Gods bestuur van pure genade zal worden vervangen door een bestuur van volkomen heerschappij, die in de Schrift wordt aangeduid als het Koninkrijk van God. En aangezien het Koninkrijk van God het feitelijk onderwerp is van de Bijbel, hebben we heel veel materiaal dat ons alles vertelt wat we ervan moeten weten. Als we beginnen bij de duidelijke, eenvoudige feiten van Gods Woord daarover en afzien van alle afwijzingen die door de theologie zijn opgestapeld, zullen ongetwijfeld terecht komen bij de meest geweldige openbaring die God ons in de Bijbel heeft gegeven. Deze openbaring is samengevat in Psalm 67:5 waar gezegd wordt: 'dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt.'

Deze tekst legt het in eenvoudige woorden uit en het karakter ervan is voor ons samengevat in Psalm 9:8-9: '**maar de HERE zit als een uitstromende [OLAM] Koning, zijn rechterstoel heeft Hij ten gerichte gezet; ja, Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt de natiën in rechtmatigheid.'**

Geen enkel elementje van de waarheid die hierboven is uiteengezet, is op welke wijze dan ook afhankelijk van de wederkomst van de Here Jezus (Zijn *PAROUSIA*). Steeds maar weer horen we vertellen dat de Here Jezus terugkomt naar de aarde om 'Zijn koninkrijk te vestigen,' maar dat is niet het Woord van God. Het is de onjuiste opvatting van mensen. Jesaja 42 beschrijft het proces waardoor God Zijn Koninkrijk (regering) op aarde zal vestigen. In Mattheüs 12:17-21 wordt deze waarheid herhaald. En I Thessalonicenzen 4:15-17 beschrijft het proces waardoor de Here Jezus opnieuw persoonlijk aanwezig zal zijn op de aarde. Deze twee gedeelten gaan over twee verschillende gebeurtenissen en deze mensen zouden zich moeten schamen als zij zich schuldig maken aan het verheffen van het gedeelte in Thessalonicenzen, terwijl zij de uitspraak van de Heer in Mattheüs negeren. Er zijn velen die dat doen.

Als één ding duidelijk is in de Schrift, is het wel dat de *PAROUSIA* van Jezus Christus pas plaatsvindt nadat bepaalde andere, duidelijk omschreven, gebeurtenissen zich hebben voorgedaan (Matt. 24:20,30). De eerste gebeurtenis die zal moeten plaatsvinden aan het einde van Gods bestuur van genade, is de overname van de heerschappij door God. Dat is de passende beschrijving voor dat belangrijke werk van God, waarin talloze andere daden besloten zijn die tot gevolg hebben dat het Koninkrijk van God op aarde wordt gevestigd. God zal dus heersen door vele daden die alle worden samengevat in de woorden 'de goddelijke overname van de heerschappij.'

Om de daad die Gods bestuur van absolute genade beëindigt en die het begin is van een bestuur van goddelijke heerschappij (het Koninkrijk van God) te begrijpen, moeten we bepaalde teksten uit het Oude Testament overdenken. In Psalm 93:1; 96:10; 97:1 en 99:1 vinden we de uitspraak: 'de HERE is Koning.' Rotherham veronderstelt dat deze zinsneden zeggen: Jehovah is koning geworden. Delitzsch zegt dat het betekent: Jehovah is nu koning. Rotherham zegt over 93:1 'dat het spreekt over niets minder dan een bijzondere overname van de heerschappij door Jehovah Zelf.' MacLaren beweert dat deze woorden eerder wijzen op een daad dan op een toestand en verder dat 'Hij is koning geworden door een of andere bijzondere manifestatie van Zijn heerschappij.' Daar zou ik aan willen toevoegen dat Jehovah aan de wereld talloze verschillende daden zal tonen waarmee duidelijk wordt dat Zijn regering, Zijn heerschappij en Zijn koninkrijk is begonnen.

We vinden deze grote waarheid op een andere manier verwoord in Openbaring 11:15, waar de zevende engel aankondigt: 'het koningschap (*BASILEIA* – heerschappij) over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen (*BASILEUSEI*) met betrekking tot de aion van de aionen.'

Er is in deze tekst geen tijd gesteld waardoor wij op de hoogte zouden worden gebracht wanneer de heerschappij van onze Heer de heerschappij over de wereld zal worden. Maar we weten uit I Corinthe 15:25 wel dat wanneer deze is begonnen, 'Hij als koning moet heersen (*BASILEUEIN*), totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft (dat wil zeggen: volledig heeft onderworpen).' Aangezien Hij de overwinning behaalt door een proces van heersen, zal Zijn regering in werkelijkheid al lang een feit zijn voordat Hij de troon van Zijn Vader verlaat. Deze toestand die door mensen het 'millennium' wordt genoemd en door de Bijbel de *PAROUSIA* van Jezus Christus, is niet iets wat als donderslag bij heldere hemel ontstaat. De Schrift zegt dat Hij het oordeel tot overwinning zal brengen en dat Hij niet zal kwijnen of geknakt worden.

Sommige mensen hebben hier evenwel tegenin gebracht dat de goddelijke overname van de heerschappij te onopvallend is als begin van het Koninkrijk van God op aarde. Zij blijven erbij dat het Koninkrijk moet komen door middel van iets spectaculairs, zoals het afdalen van de Here Jezus uit de hemel naar de aarde, zoals beschreven in Mattheüs 24:7-31, I Thessalonicenzen 4:16 en Openbaring 19:11-16. Daarom spreken de meeste, zo niet alle, leraren over de komst van de Heer naar de aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen, maar dát is niet de daad die de heerschappij van God op aarde zal brengen. Maar zoals vrede op aarde zal komen, zo zal ook de goddelijke heerschappij komen.

Psalm 85:9 verklaart dat 'Hij van vrede zal spreken tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten' en op die manier zal plotseling absolute vrede neerdalen op een van de meest onrustige delen van de wereld: het Midden-Oosten. Zo zal God ook het woord spreken waarmee Zijn heerschappij en goddelijke regering komt over de mensheid en op elk deel van deze planeet die wij aarde noemen.

In verband hiermee betaamt het eenieder die de waarheid zoekt, te ontdekken dat in de grote daad van de goddelijke overname van de heerschappij ten minste een dozijn andere daden van God is begrepen die plaats zullen vinden, want zonder deze zou Zijn regering net zo verdorven zijn als de menselijke overheden in deze tijd. Laat ons enkele daarvan overdenken.

In de eerste plaats is er de ontsluiting van Jezus Christus. Deze daad van God komt duidelijk naar voren in I Corinthe 7 waar ons gezegd wordt dat de Corinthische gelovigen wachtten op de *APOKALUPSIS* van de Here Jezus Christus. Dit Griekse woord is samengesteld uit *APO*, dat 'van' betekent en *KALUPSIS* dat 'sluier' of 'bedekking' betekent. Het betekent niet 'komst' en is ook nergens zo vertaald op de 17 plaatsen

waar het voorkomt in het Nieuwe Testament. De ontsluiting van Christus zal de wereld laten zien wie hij is en wat Hij is wat Zijn positie in de Godheid betreft. Zijn recht om de heerschappij over te nemen, als Rechter van de wereld op te treden, haar wetgever en koning te zijn (Jes. 33:22), zal dan duidelijk worden. Deze ontsluiting is duidelijk voorzeggd in het Oude Testament. Dat zal de vervulling zijn van de grote belofte die in Jesaja 40:5 is gegeven: **‘de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken.’**

Gelijktijdig met de ontsluiting van Jezus Christus zal er de openbaring van de heerlijkheid van de grote God, namelijk onze Redder, Jezus Christus zijn. Dat wordt in het oorspronkelijke Grieks de *EPIPHANEIA* genoemd. Om de betekenis van dit woord volledig tot zijn recht te laten komen in het Nederlands, moet het vertaald worden met ‘krachtig schijnen’ (zie *Seed & Bread* 37). Deze daad van God verwezenlijkt de ontsluiting, die zijn uitwerking heeft op elk menselijk wezen dat deel uitmaakt van het Koninkrijk van God. Het woord *EPIPHANEIA* houdt een welwillende tussenkomst in, die heel gunstig is voor de mens, en niet een verschrikkelijke wraak zoals overal door mensen verkondigd wordt in deze tijd. Wij leven in de verwachting van deze welwillende tussenkomst, zoals gezegd wordt in Titus 2:13.