

SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 151

Zes, zestig, zes

Mensen die onder mijn mondelinge bediening zijn geweest, hebben ontdekt dat ik van mening ben dat de periode van Gods heerschappij over de aarde in totaal zevenhonderd jaar zal duren. Deze uitspraak is verspreid door mensen die het hebben gehoord en daardoor is er voortdurend bij mij op aangedrongen verdere informatie over dit onderwerp te geven. Aangezien mijn opvattingen hierover vooral zijn gebaseerd op aanwijzingen, hints en kleine stukjes waarheid, aarzel ik om er in geschreven vorm op in te gaan.

Ik veronderstel dat allen die Bijbels onderzoek doen bij tijd en wijle het verlangen kennen om fragmentarische en onvolledige gedachten in gedrukte vorm uit te geven zonder dat mensen denken dat het om uiteindelijke en definitieve conclusies gaat die nu in onvergankelijk graniet zijn gebeiteld dat voor altijd als het laatste woord over het onderwerp zal blijven bestaan. Een dergelijke conclusie staat verre van de waarheid als het gaat om het huidige verhandeling over 'zeshonderd, zestig en zes.'

Het is en was de uitspraak van Salomo dat 'het Gods eer is een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen' (Spr. 25:2). De kennis van Gods verborgen waarheid wordt gewoonlijk verkregen door de hints na te gaan die overal verspreid door de Bijbel te vinden zijn. Deze toespelingen op de waarheid worden geregeld over het hoofd gezien door de gemiddelde Bijbellezer, maar iemand die de Waarheid van God werkelijk liefheeft zal nauwlettend acht slaan op deze vage aanduidingen, erover nadenken en ze in zijn hart bergen, misschien wel jaren lang, als hij wacht op meer licht over dit onderwerp.

Elke logisch nadenkende student moet toegeven dat er een goddelijke waarheid verborgen ligt in het getal 666. Als dat niet zo zou zijn, kunnen we net zo goed het pennenmesje van koning Jojakim (Jer. 36:23) lenen en deze woorden uit de Bijbel snijden. Ik hoorde voor het eerst over 'zes, zestig, zes' in een slordige preek over profetie. De boodschap was bedoeld om de

toehoorders zodanig de stuipen op het lijf te jagen dat ze iets zouden ondernemen om zichzelf te redden van de vreselijke verschrikkingen die door dit getal zouden zijn aangegeven. Ik geloof niet dat de boodschap veel uithaalde, maar het heeft mij ertoe gebracht om mijn Bijbel erop na te slaan om te zien wat er in werkelijkheid gezegd wordt over dit getal. Ik ontdekte in Openbaring 13:16-18:

En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Verscheidene jaren heb ik geprobeerd dit gedeelte te analyseren in de hoop te ontdekken wat de schrijver ons vertelt, echter zonder resultaat. De inspanningen zorgden er evenwel voor dat deze woorden zich in mijn gedachten vastzetten en ik kon ze voor de geest halen als er vanuit andere gedeelten in de Bijbel misschien licht over zou komen. Zolang ik niet begreep hoe het in elkaar zat, heb ik afgezien van de Bijbelse aansporing: 'wie verstand heeft, berekene het getal van het beest.'

Deze hersengymnastiek vond zo'n vijfenvijftig jaar geleden plaats. Sindsdien heb ik ontdekt dat veel mensen heel bijgelovig zijn als het gaat om het getal zes. Voor hen is het een slecht getal dat geen goeds voorspelt en wanneer het in drievoud voorkomt, is het voor hen een teken voor alles was kwaadaardig is. De Bijbel geeft nergens steun voor deze gedachte en ik wijs deze lichtgelovigheid dan ook als volslagen onzin van de hand. Er is niets kwaads of satanisch in het getal zes. Als iemand een gift overmaakt van € 666,66 voor deze bediening, zal het met dankbaarheid aan God en aan de schenker in ontvangst worden genomen.

In het gedeelte van Openbaring vinden we de mededeling dat er waarheid is verborgen in dit getal. Dat wordt gesuggereerd door de woorden: 'hier is de wijsheid,' en de bevel dat zij die verstand hebben 'het getal van het beest' moeten berekenen. De meeste uitleggingen van dit gedeelte beginnen met de veronderstelling dat het hier om *gematria* gaat, dat is het rekenen met de waarde van de letters in een naam, op de manier zoals de Hebreeënen en de Grieken dat doen. Zij hadden niet de beschikking over Arabische cijfers en gebruikten daarvoor in de plaats letters. Zodra zulke uitleggers te maken krijgen met een prominente naam waarvan de waarde van de letters op 666 uitkwam, schreeuwen ze van de daken dat dit het beest zou zijn uit Openbaring 13.

Het grote aantal namen dat op deze wijze naar voren is gebracht, is voldoende om de onzin van zo'n redenering aan te tonen. De meesten van hen die de historische methode hanteren bij de uitleg van Openbaring,

houden het op Nero, wiens naam in het Hebreeuws als Neron wordt gespeld en als daarvan de letters worden opgeteld, is de som 666. Dat brengt ons geen stap verder op de weg der waarheid. Nero voldoet niet aan de beschrijving, zelfs al stemmen bepaalde karaktertrekken overeen met de beschrijving van het beest zoals dat hier wordt gegeven.

Ik ben bekend met alle uitleggingen die geschreven zijn over dit gedeelte door serieuze commentatoren. Ik heb recent nog alle twaalf commentaren hierover nagelezen. In geen enkele komt betrouwbaar onderwijs voor. In de loop der jaren ben ik echter in aanraking gekomen met bepaalde aanduidingen voor de waarheid die overwogen en verder ontwikkeld zouden moeten worden.

Het is nodig hier op te merken dat de conclusies die ik hier naar voren breng niet gedeeld zullen worden door mensen die de Bijbelse openbaring van een periode van Gods heerschappij over deze aarde vóór de wederkomst afwijzen.

Dat een dergelijke periode van goddelijke heerschappij voorafgaat aan de tweede komst en het millennium is een waarheid die ik heb onderzocht, ontwikkeld en verkondigd gedurende de afgelopen drieëndertig jaar. Duizenden studenten van Gods Woord hebben mijn bevindingen onderzocht en aanvaard. De lezer kan in *Seed & Bread*, nummer 129 (De volgorde der gebeurtenissen) ontdekken wanneer deze lange periode van goddelijke heerschappij zal plaatsvinden. Daarin zal hij ontdekken dat de wereld nu leeft onder Gods bedeling (bestuur) van genade en dat dit zo zal blijven tot de *EPIPHANEIA* (krachtig schijnen) van de heerlijkheid van de grote God, namelijk onze Verlosser Jezus Christus (niet te verwarren met de *EPIPHANEIA* van Zijn parousia, zie Titus 2:13 en II Thessalonicenzen 2:8). Het krachtig schijnen van Zijn heerlijkheid (Jes. 40:5) is de inleiding en invoering van het koninkrijk van God op aarde.

De lezer wordt ook verzocht erop te letten in het schema dat er in het koninkrijk van God een periode van zeven jaar is begrepen die omschreven wordt als de opstand tegen het koninkrijk, een opstand die wordt neergeslagen door de wederkomst van de Here Jezus op aarde om persoonlijk gedurende 1.000 jaar aanwezig te zijn. We weten dus dat de periode van de opstand zeven jaar duurt en dat de periode van Zijn parousia 1.000 jaar zal zijn. Maar over de duur van Gods zichtbare koninkrijk (Ps.67:5) lijkt niets te zijn geopenbaard. Het zou echter kunnen zijn dat we ons te snel hebben overgegeven aan onze onwetendheid. Het zou kunnen zijn dat de exacte duur ergens is geopenbaard, maar dat het Gods eer is de zaak te verbergen.

De meeste studenten van de Bijbel zijn bekend met de grote lijnen in Daniëls profetie over de zeventig weken (Dan. 9:24-27). Zij weten dat hiermee weken van jaren worden bedoeld (490 jaar). Ze weten ook dat de laatste week (zeven jaar) van deze periode de meest verbazingwekkende is. In die periode

is er iemand die zeer op de voorgrond treedt. Hij wordt 'een vorst die komen zal' genoemd (Dan. 9:26); 'de gruwel der verwoesting' (Matt. 24:15); 'de antichrist' (I Joh. 2:18, St.Vert.).

Aangezien voordat deze periode van zeven jaar begint de belemmeringen die Gods heerschappij over deze aarde hebben gekarakteriseerd zijn verwijderd (zie *Seed & Bread*, nummer 113) en er geen fysieke menselijke tegenstand wordt toegestaan (Matt. 26:52), zal hij in korte tijd in staat zijn de hele aarde aan zich te onderwerpen. Met zijn subtiele intriges sluit hij een verbond van zeven jaar met het verlorene en herstelde rijk van Israël, maar precies halverwege deze periode verbreekt hij het verbond en begint een laatste en ultieme poging om Israël te vernietigen, zowel het rijk als het volk (Ps. 83:3-5).

Geen enkele van deze gebeurtenissen zal de wijze en verstandige mens op aarde kunnen verrassen. Het volk van God kan de dag vaststellen waarop het verbond wordt verbroken door uit te gaan van de datum waarop het verbond wordt gesloten en daar 1.260 dagen bij op te tellen (42 maanden, of drieëneenhalf jaar). Daarna kunnen zij verder tellen en na weer 1.260 dagen zal de mens der wetteloosheid worden vernietigd door het krachtig schijnen van de persoonlijke aanwezigheid van de Heer. Zie II Thessalonicenzen 2:8. Uit die perioden, die tevoren gegeven zijn, kan men de exacte dag van de wederkomst van de Here Jezus bepalen.

Er zullen natuurlijk veel mensen zijn die Mattheüs 24:36 aanhalen waarin staat dat geen mens de dag en het uur kent. Dat was toen de waarheid en dat is het nog steeds in onze tijd, maar dat gedeelte zegt niet dat geen mens dat ooit zal weten. Een latere openbaring verklaart iets anders. Zie I Thessalonicenzen 5:4. Ik ga ervan uit dat het licht, de waarheid en de kennis die uit God zullen stromen tijdens Zijn heerschappij, het volk van God in staat zal stellen precies te weten waar zij staan met betrekking tot de tijd van de voltooiing van die aïoon.

Er is wijsheid in het getal zes, zestig, zes. De lezer van Openbaring wordt gezegd om te tellen (zich op de hoogte houden) van het getal van het beest. Maar waar moet hij beginnen met tellen? Waarmee start hij? Het is duidelijk dat 666 een getal is dat God heeft vastgesteld en Hij heeft ervoor gezorgd dat het meer dan 1.900 jaar geleden werd opgenomen in Zijn Woord. En hoewel het een 'getal des mensen' is, is het niet door een mens bedacht en geen mens heeft hieraan zijn betekenis gegeven. Degene die het te zijner tijd als zijn symbool zal aannemen, bestond nog niet toen Johannes schreef en ook in onze tijd bestaat hij nog niet. Hij verschijnt in de laatste fase van het koninkrijk en als hij openbaar wordt, zal duidelijk worden dat hij de grootste is onder het onkruid, 'de zonen van de boze' (Matt. 13:38) die satan zaait onder 'de zonen van het koninkrijk.' Hij zal zich dit getal toe-eigenen en het gebruiken als symbool van zijn beweerde goddelijkheid. Hij zal zich niet realiseren dat dit getal een indicatie is van het jaar waarin hij zal worden vernietigd.

Zoals eerder opgemerkt, is de dag van zijn vernietiging de dag van de wederkomst van Christus. We zullen onze dagen niet in onwetendheid over de tijden en gelegenheden doorbrengen in de tijd van Gods heerschappij. De twee belangrijkste gebeurtenissen in verband met het zichtbare koninkrijk van God zijn de aanvang en de voltooiing. Het begin wordt gemarkeerd door de goddelijke aanvaarding van de heerschappij en de voltooiing door de persoonlijke wederkomst van Jezus Christus. Naar mijn overtuiging ligt er een periode van 666 jaar tussen deze twee gebeurtenissen.

De Handelingenperiode was de 'halm en aar'-fase van het koninkrijk van God (zie *Seed & Bread*, nummer 48). Die duurde wat langer dan drieëndertig jaar. Als we deze periode nemen en er 666 jaar bij optellen hebben we iets meer dan 699 jaar en bevinden we ons dus in het 700^e jaar van het koninkrijk.

We kunnen nu nog niet beginnen met het berekenen van het getal. De goddelijke klok van het koninkrijk is stilgezet in Handelingen 28:28 en niemand weet wanneer deze weer gaat lopen. Maar het volk van God kan beginnen te rekenen op de dag dat Hij de heerschappij overneemt en de wereld gaat regeren. Intussen doen we er goed aan te denken aan de woorden van dr E.B. Pusey: 'profetie is ons niet gegeven om ons in staat te stellen te profeteren, maar als een getuigenis aan God als de tijd aanbreekt.'

Er is wijsheid in zes, zestig, zes. Schrik er niet voor terug.