

# SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

## THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 96

### Gods presentatie van Christus

In alle talen komen alledaagse woorden voor die niet zo erg belangrijk lijken, maar die, wanneer zij in een bepaalde context voorkomen, toch een grote betekenis hebben en een belangrijke boodschap inhouden. Het Griekse woord *AGŌ* is zo'n woord – een woord dat zo eenvoudig is, dat het vaak wordt gebruikt als iemand wordt geleerd Griekse werkwoorden te vervoegen. De betekenis ervan is: 'voorgaan,' of 'leiden' en wordt gebruikt in alledaagse situaties als de herder die zijn schapen voorgaat of leidt van de schaapskooi om ze te laten drinken of grazen. Het wordt gebruikt in verband met 'Elymas, de tovenaars' die, toen hij met blindheid geslagen werd, naar iemand zocht die hem bij de hand kon leiden (*AGŌ*) (Hand. 13:11).

We kunnen gemakkelijk zien dat dit woord een nieuwe en diepere betekenis krijgt als in Handelingen 9 de pasbekeerde Saulus (Paulus) zich wilde aansluiten bij de discipelen. Zij wilden niets met hem te maken hebben wegens zijn beruchte gedrag in het verleden en zij geloofden niet dat hij een discipel was geworden. Zij zagen hem aan voor een infiltrant die zou proberen de volgelingen van Jezus Christus op te sporen. Barnabas echter, die wist dat Paulus werkelijk een discipel van de Here Jezus was geworden, nam hem mee en bracht (*AGŌ*) hem bij de discipelen en sprak zich uit over het feit van zijn bekering en de daarop volgende moedige verkondiging van Christus (Hand. 9:27). Met andere woorden, Barnabas nam hem mee en stelde hem aan de apostelen zodat zij de echte feiten over hem zouden leren kennen. We zien dus dat *AGŌ*, als het gebruikt wordt in een bepaalde context, niet eenvoudig 'leiden' betekent, maar introduceren. Deze introductie van Paulus door Barnabas veranderde het hele beeld, zodat hij in de gemeenschap van de apostelen werd opgenomen en aan het werk kon als moedig verkondiger van Jezus Christus.

In Johannes 19 zien we het woord *AGŌ* in een andere context en dat is heel verhelderend. We zien daar een introductie van de Here Jezus Christus,

maar Hij wordt in het slechtst denkbare licht gezet. Het gaat over Pilatus die voor de mensen ging staan die de dood van Jezus hadden geëist en zei: 'zie, ik breng Hem voor u naar buiten, opdat gij weet, dat ik geen schuld in Hem vind' (Joh. 19:4). In deze tekst is 'naar buiten brengen' de vertaling van *AGŌ* en omdat Pilatus Hem niet fysiek naar buiten bracht (Hij ging namelijk Zelf, 19:5), zei Pilatus feitelijk het volgende: 'ik stel Hem aan u voor, zodat jullie voor jezelf kunnen uitmaken wat voor ellendige, hulpeloze en ongevaarlijke persoon Hij is.'

Jezus kwam dus naar buiten met een vreselijke doornenkroon, Zijn haar in klitten door het bloed, gekleed in een belachelijk afdankertje van een purperen kled. 'En (Pilatus) zeide tot hen: Zie, de mens!'

Dat was Pilatus' voorstelling van Jezus Christus aan Zijn vijanden, een voorstelling die in elke gelovige het verlangen zou moeten opwekken om uit te zien naar en te bidden voor de dag waarop God Jezus Christus aan deze wereld zal presenteren en ieder mens op deze aarde zal weten Wie Christus is in Gods ogen.

Deze presentatie van Jezus Christus door God aan iedereen op aarde is een duidelijke waarheid in de Schrift die in alle theologieën niet voorkomt. Mensen hebben Zijn vleeswording benadrukt, Zijn hemelvaart, Zijn wederkomst, en terecht, maar zij zouden niet totaal het punt gemist behoren te hebben van Zijn presentatie. Zelfs nu ik dit schrijf, vraag ik me af of velen dit zullen begrijpen. Zullen zij me beschuldigen van een lering dat de tijd zal aanbreken waarin God Christus aan ieder mens op aarde zal geven? Ach, als men dat doet, dan geldt: 'zij zeggen wat zij willen zeggen, dus laat ze het zeggen.'

Onze kennis over deze belangrijke waarheid kan het best worden uitgebreid door zorgvuldig Paulus' geïnspireerde woorden in I Thessalonicenzen 4:14 te onderzoeken: 'indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen (*AGŌ*) met Hem.'

Twee belangrijke feiten vallen op in de tweede helft van deze tekst. Jezus Christus zal worden gepresenteerd en de mensen die slapen in Jezus zullen worden gepresenteerd met Hem. Dat is de garantie van hun opstanding tussen de doden uit; anders kan er geen presentatie zijn van hen die Hem toebehoren aan de wereld. Dit gedeelte bepaalt dus de tijd van hun opstanding, waarmee het van groot belang wordt in het profetisch programma.

Studenten van de Bijbel hebben lang met dit gedeelte geworsteld, omdat zij niet wisten wat zij ermee aan moesten. In de regel hebben zij aan de verwarring bijgedragen door niet te zien dat dit gedeelte spreekt over Gods presentatie van Christus aan de gehele mensheid en over onze presentatie met Hem. Als dit eenmaal heeft plaatsgevonden, kan nooit meer worden gezegd: 'daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent' (I Joh. 3:1). Dit gedeelte gaat niet over Zijn wederkomst of over Zijn *PAROUSIA*

(persoonlijke aanwezigheid), die volgt op de komst. We moeten heel goed begrijpen dat er een tijdsinterval ligt tussen I Thessalonicenzen 4:14 en 4:15 en dit interval beslaat de hele periode van het koninkrijk van God. Het koninkrijk begint met Zijn presentatie en eindigt met Zijn *PAROUSIA*. We moeten deze twee gebeurtenissen niet verwarren. Er is een opstanding in 4:14 en een andere in vers 15 en deze liggen eeuwen uit elkaar. Een overdenking van de markante feiten zal ons dat laten zien.

Paulus wilde dat de Thessalonicenzen niet 'onkundig' bleven 'wat betreft hen, die ontslapen' (I Thes. 4:13). En hierop is ons antwoord: heel goed. Wij willen ook niet onkundig zijn wat betreft hen die gestorven zijn en die nu 'slapen in Jezus.' Ja, we zouden graag een concreet woord van Gods afgevaardigde (I Thess. 2:13) over hen ontvangen. Geef ons iets vast om te geloven en aan anderen te vertellen. Anders zullen ook wij treuren net als de mensen die geen hoop hebben.

Daarom gaat Paulus verder met: 'indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is...' Heel goed, maar sta ons toe te interrumpen om te bevestigen dat we dat geloven, zonder twijfel. Dat is fundamenteel voor ons en we kunnen niet samen opgaan met mensen die dat ontkennen. Jezus is gestorven, Jezus is begraven en Jezus is opgestaan op de derde dag in overeenstemming met de Schriften (I Cor. 15:3,4). En dat gebeurde omdat God Hem heeft opgewekt (Hand. 2:32). Hij die dood was, is weer levend geworden (Openb. 2:8). Ga evenwel verder Paulus en vertel ons over hen die in slaap gevallen zijn en die zich nu in de toestand van de dood bevinden. Zijn uitspraak is kort: 'alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, voorstellen (*AGŌ*) met Hem' (St.Vert.).

Wat kan dit anders betekenen dan wat er staat? Er moet sprake zijn van een tevoorschijn brengen, namelijk een presentatie van Jezus Christus en allen die slapen in Jezus moeten ook met Hem worden voorgesteld. Deze presentatie van Christus en Zijn eigendom vindt ongetwijfeld plaats aan de mensheid als geheel, zodat voor het eerst in de geschiedenis van het menselijk ras iedereen zal weten Wie Christus is in Gods ogen en ook wat de kinderen van God voor Hem betekenen.

Gods presentatie van Christus aan de mensheid, zoals door Paulus naar voren is gebracht, is geen nieuwe openbaring. Het Oude Testament heeft al verklaard dat dit moest gebeuren en daarin wordt geopenbaard dat dit de initiële daad van God is als Hij de heerschappij overneemt en Zijn regering op aarde vestigt. In Jesaja 40:5 wordt verteld: 'de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken.' We moeten erop letten dat het hier gaat om de heerlijkheid van de HERE (Yahweh) die geopenbaard zal worden en dit gebeurt omdat de mond des HEREN heeft gezegd dat het zo zal zijn. Het woord *heerlijkheid* heeft te maken met *hoogachting* en wel zodanig dat het in de meeste gevallen de beste vertaling zou zijn. In deze tekst wordt ons dus gezegd dat plotseling universeel en op wonderbaarlijke wijze de hele

mensheid (alle vlees) door God op de hoogte wordt gebracht van de hoogachting die Hij heeft voor Jezus Christus. Ieder levend mens zal dan weten Wie Christus is en Wat Christus is in de ogen van God en allen zullen dat in dezelfde mate en op dezelfde tijd weten.

Hoe kan anders 'de aarde vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken' (Hab. 2:14), tenzij God een universele en officiële presentatie en verklaring geeft van Jezus Christus?

In I Corinthe 1:7 zien we dat de gelovigen te Corinthe wachtten op deze geweldige presentatie van de Here Jezus. De vertalers van de *King James Version* wisten niet wat ze moesten doen met deze eenvoudige uitspraak, omdat zij in hun theologie geen ruimte hebben voor een toekomstige onthulling van Jezus Christus aan de mensheid en daarom gebruikten zij het woord 'komst' voor *APOKALUPSIN*, iets wat onmogelijk de betekenis van dat woord kan zijn, zoals de elementen waaruit het samengesteld is duidelijk laten zien. Het voorvoegsel *APO* betekent 'van(daan)' en *KALUPSIN* (van *KALUPTŌ*) is een bedekking of sluier. En toch wordt deze verschrikkelijke vertaalfout vaak geciteerd als positief bewijs dat de gelovigen van de eerste eeuw de wederkomst van Christus tijdens hun leven hebben verwacht. Die gedachte is volstrekt onjuist. Wat zij verwachtten was de onthulling van Jezus Christus. Dat is hetzelfde als Zijn presentatie, maar er wordt een ander woord gebruikt om een ander aspect te benadrukken van deze veelzijdige gebeurtenis.

In Titus 2:12,13 worden we aangespoord om te leven 'verwachtende de zalige hoop, namelijk het krachtig schijnen (*EPIPHANEIA*) der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze Heiland, Christus Jezus' (Sellers' vertaling). Deze gebeurtenis is dezelfde als die in Jesaja 40:5 en I Thessalonicenzen 4:14 wordt beschreven.

Dezelfde heerlijke waarheid wordt met andere woorden naar voren gebracht in Kolossenzen 3:4: 'wanneer Christus wordt geopenbaard (*PHANEROŌ*), die ons leven is, zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.' Dit stemt overeen met I Thessalonicenzen 4:14. Of het dus presentatie, onthulling of openbaring wordt genoemd, het gaat steeds om dezelfde gebeurtenis. Als we onder de doden zijn wanneer dit plaatsvindt, zullen we opgewekt moeten worden om er deel aan te kunnen hebben. Als we levend zijn, zullen we veranderd moeten worden. Maar dit levert geen probleem op voor iemand die bekend is met het geheim dat in I Corinthe 15:51,52 is geopenbaard.

Sommige studenten hebben hun best gedaan om van de woorden 'in heerlijkheid' in Kolossenzen 3:4 één of andere plaats te maken, een heel speciale en exclusieve plaats, ver boven alle hemelen, voor hen die nu gelovigen zijn. Maar alles wat iemand moet doen, is alle plaatsen nagaan waar de Griekse zinsnede *EN DOXĒ* voorkomt en dan zal hij ontdekken dat

een poging om deze opvatting te verdedigen ongeveer hetzelfde is als proberen water met een vergiet te vervoeren. Het lukt eenvoudig niet.

Dank God dat wanneer we met Christus gepresenteerd zullen worden, als we met Hem openbaar worden, het niet in schaamte, schande of vernedering is, maar met de hoogachting die God heeft voor de gelovige in de Here Jezus Christus.

Ten slotte moeten we erop letten dat al die gebeurtenissen, zoals de goddelijke presentatie, de onthulling, de openbaarwording, het krachtig schijnen van Zijn heerlijkheid, allemaal aspecten zijn van een nog grotere, allesomvattende gebeurtenis, namelijk de overname van de heerschappij door God. Laten we daarom bidden: 'Uw koninkrijk kome.'