

SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 71

De heerlijke toekomst van de aarde

Als we nadenken over de Bijbelse leer over de toekomst van de aarde, moeten we onze gedachten niet beperken tot alleen de planeet. In onze overdenkingen moeten we er ook de wereld en de mensheid die in de wereld en op de aarde leeft in betrekken. Deze drie zijn zodanig met elkaar verweven, dat we, hoewel we ze duidelijk dienen te onderscheiden, ze bij elkaar moeten houden als we spreken over de toekomst van één van deze drie. Dit principe zien we duidelijk terug in de machtige uitspraak in Psalm 24:1: 'Des HEREN is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.'

We moeten beseffen dat de aarde de planeet is, de wereld is de orde, het systeem, de ecologie, of het milieu daarop en de mensheid is er de bewoner van aan wie de aarde is gegeven (Ps. 115:16) en voor wie de wereld is gemaakt. Er kan geen sprake zijn van de wereld zonder de planeet en de wereld is essentieel voor het welbevinden van de mens. De vernietiging van de aarde of van de wereld zou het einde van de mensheid betekenen. Daarom maken velen zich, terecht, zo druk over de verontreiniging van het milieu waarin we leven.

Tegenwoordig bestaat er onder de mensen grote bezorgdheid over de toekomst van de aarde, de wereld en de mensheid. Er worden voorspellingen gedaan dat de aarde mettertijd een dode planeet zal worden, dat de wereld door de mens zelf vernietigd zal worden, terwijl anderen ervan uitgaan dat de wereld door God zal worden vernietigd. Maar dat zal nooit gebeuren, want we kunnen met zekerheid beweren dat God Zich over de aarde, de wereld en de mensheid heeft uitgelaten: hun toekomst zal heerlijk zijn.

Deze waarheid kan samengevat worden in het feit dat over deze planeet is gezegd dat hij de toekomstige locatie zal zijn van 'de heilige stad, een nieuw Jeruzalem', de plaats van Gods toekomstige tabernakel (het centrum van Zijn activiteit) en de plaats waar Hij bij de mensen zal wonen (Openb. 21:2,3). Er zal een dag aanbreken waarop de mensen niet langer zullen zeggen: 'Onze Vader die in de hemelen zijt', omdat het centrum van al Gods activiteiten op de aarde zal zijn en deze zal de middelaars-planeet van het hele universum worden. Dit ligt echter nog in de verre toekomst, in de periode die genoemd wordt 'de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde', waarbij het belangrijkste dat vernieuwd wordt, voor zover het de mensen aangaat, de aarde is.

De uiteindelijke toestand, 'de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde', is iets dat zo moeilijk te bevatten is, dat het niet voor ons beschreven kan worden en God heeft dan ook geen poging gedaan om dat te doen. Er zijn geen woorden voor die aansluiten bij onze huidige ervaringen om dat weer te geven. We weten dat het werkelijkheid zal worden en dat het heerlijk zal zijn en daarin rust ons geloof. Voordat die toestand bereikt wordt, zullen er echter twee heerlijke perioden voor deze aarde aan voorafgaan, de eerste onder de heerschappij van God en vervolgens onder de duizend jaar persoonlijke aanwezigheid van Christus. De trieste en buitengewoon grote fout onder de studenten van de Bijbel in de afgelopen 175 jaar is geweest om het koninkrijk van God dat aan de wederkomst voorafgaat volledig te elimineren, waardoor men als de eerstvolgende toestand de verder gevorderde ontwikkeling ziet die geldt tijdens Zijn persoonlijke aanwezigheid. Daarmee hebben ze een heerlijk deel van de toekomst van de aarde geëlimineerd en alles wat daarmee te maken heeft toegedicht aan het millennium.

In de theologie die voortgekomen is uit de Reformatie was er geen plaats voor een toekomst voor deze planeet en voor de wereld. Maarten Luther stond absoluut afwijzend tegenover dit onderdeel van de eschatologie en hij weigerde hardnekkig aandacht te besteden aan de Bijbelse boodschap over de toekomstige gebeurtenissen. De Protestantse beweging kreeg daardoor een nalatenschap van onsamenhangende Roomse tradities over de toekomst van de aarde, die slechts zeer ten dele waren bijgesteld. Johannes Calvijn, die al de verspreid voorkomende stukjes visie uit de tijd van de Reformatie bijeen gebracht heeft in één werk, heeft geen poging gedaan om de grote eschatologische problemen van de Schriften te bevatten. De hervormers deden dus weinig anders dan de toekomst te generaliseren en hebben de Protestantse wereld opgescheept met een bijna kinderachtige opvatting over de toekomstige dingen.

In de Reformatorische theologie hebben de aarde, de wereld, de volken

en Israël eenvoudigweg geen toekomst. Al de Bijbelse beloften die aan hen gedaan zijn, worden zonder waarde geacht en van de meeste wordt verondersteld dat het gaat om 'de kerk' in de hemel. Wat de toekomst betreft, gaat deze theologie ervan uit dat er een grote oordeelsdag zal komen. Dat wordt gelijkgesteld met en gezien als vervulling van de tweede komst van Christus. Bij die gelegenheid worden alle mensen, uit heden en verleden, stuk voor stuk bij elkaar gebracht en verdeeld in twee grote groepen, te weten de rechtvaardigen en de bozen. De rechtvaardigen ontvangen dan een permanente plaats in de hemel en de bozen zullen dan worden gestuurd, of teruggestuurd, naar een plaats die hel genoemd wordt, waar zij eeuwig zullen worden gepijnigd. Vervolgens zal de aarde en alles wat daarmee samenhangt worden vernietigd.

De vertalers van de *King James Version* waren starre aanhangers van de Reformatorische theologie. Dat verklaart waarom een eenvoudige Griekse uitdrukking als *sunteleias tou aionos* (de completering van de *aioon*) vertaald is met 'het einde van de wereld' (Matt. 24:3). Zij vertaalden hun primitieve opvatting over de toekomst van de wereld in het Woord van God en tengevolge daarvan lijdten thans veel lezers van deze vertaling onder deze verdraaiing van de Bijbelse waarheid.

Zelfs de oppervlakkige lezer van de Bijbel zou in staat moeten zijn het conflict en de tegenstrijdigheid te zien tussen 'het einde van de wereld' en de woorden van Jezus Christus: 'God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde' (Joh. 3:17) en 'Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden' (Joh. 12:47). Bovendien hebben we de geïnspireerde woorden van Johannes: 'Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld' (I Joh. 4:14).

Met het oog op deze uitspraken kunnen we op grond van het gezag van Gods Woord verklaren dat deze wereld gered kan worden en dat zij gered, verlost en bevrijd zal worden van alles wat haar kwelt. De wereld zal ook worden vastgezet, zodat zij niet zal wankelen (Ps. 96:10). En ondanks de massa's onheilsprofeten in onze tijd, zowel wereldlijke als geestelijke, die gewapend met wetenschappelijke opvattingen en economische schema's haar spoedige ondergang verkondigen, zal deze wereld niet aan haar einde komen, noch door mensenhanden, noch door de hand van God. Zij zal worden gered en bevrijd door Hem Die 'de Heiland der wereld' (Joh. 4:42) is, namelijk de Here, Christus Jezus.

Hierbij moet tevens worden opgemerkt dat de boodschap van de Bijbel niet is dat de verlossing van deze planeet uit 'de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid' (Rom. 8:21,22) en de redding van de wereld pas

kunnen komen nadat God de wereld en haar inwoners aan stukken heeft gescheurd door een wederzijds vernietigende oorlogsvoering, nucleaire verschrikkingen en een veronderstelde herleving van het Romeinse Rijk, bestaande uit tien staten. Dat wordt allemaal op dramatische wijze naar voren gebracht door Hal Lindsey en zijn sensationele spookschrijver Carol Carlson in hun boek *De planeet die aarde heette*. Het wordt in grote aantallen verkocht ten gevolge van de tegenwoordige bezorgdheid van de mens. Nu besloten is er een film van te maken, zal de bewering dat de Bijbel over bepaalde tekenen spreekt die in onze tijd worden waargenomen, steeds meer de populaire hersenschim worden van de massa die niet onderlegd is in de Bijbel.

Sta mij, als ijverig student van de Bijbel gedurende 57 jaar, toe te zeggen dat Gods Boek geen enkel teken noemt dat een aanwijzing zou zijn voor de aanstaande oordeelsdag voor de mensen, de ondergang van de wereld, of de vernietiging van de mensheid. Bovendien is wat verkondigd wordt als 'het meest belangrijke teken van alle' – de Jood die terugkeert naar zijn land – een gebeurtenis die geen enkel belang heeft voor de tegenwoordige tijd. In elke profetie over de terugkeer en het herstel van Israël, is, zonder enige uitzondering, die terugkeer een wonder dat door God alleen wordt verricht en dat een onmiddellijke ongeëvenaarde zegening voor Israël, de wereld en de mensheid tot gevolg heeft (zie Ezech. 11:16-21; 20:33-44; 28:25,26; 34:11-31 en 37:19-28 voor een aantal voorbeelden van echte profetieën over het herstel van Israël en de gevolgen daarvan). De huidige terugkeer van enkele Joden naar Palestina is niet de vervulling van enige profetie in het Woord van God. Als iemand daar anders over denkt, laat hij dan aangeven welke profetie dat dan wel mag zijn.

De aarde heeft een heerlijke toekomst en de heerlijkheid ervan zou al voor het einde van deze dag kunnen aanvangen. De verlossing van de wereld zou binnen een uur al werkelijkheid kunnen worden. Er is niets meer dat God zou moeten doen, behalve het aankondigen. Er is geen enkele profetie meer die nog vervuld moet worden en ook geen belofte in de Schrift die nog moet worden vervuld voorafgaand aan Gods aanvaarding van de heerschappij. Elke profetie of belofte in de Schrift die nog niet is vervuld, zal zijn uiteindelijke en volledige vervulling krijgen óf (1) in het koninkrijk van God, óf (2) tijdens de grote beproeving, óf (3) gedurende de duizendjarige *parousia* van Jezus Christus, óf (4) in de korte tijd, óf (5) ten tijde van de nieuwe hemel en nieuwe aarde (zie nr. 23).

De geprofeteerde heerlijke toekomst van de aarde zal zich manifesteren (1) onder Gods heerschappij, (2) tijdens de persoonlijke aanwezigheid van Christus, (3) in de nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Aangezien de

eerstkomende toestand die onder de heerschappij van God is, zullen we kort stilstaan bij aarde nadat Jezus Christus Zijn grote macht aanvaardt om over de aarde en alle mensen daarop te heersen.

Als God vandaag de heerschappij over de volken zou aanvaarden, zou morgen zijn woordvoerder (die Hij zal aanstellen) onder de volken afkondigen dat Yahweh Koning is geworden, dat Hij de wereld aangepast heeft, dat deze niet meer kan wankelen of veranderen en dat Hij in gerechtigheid de volken zal richten. Dat is de boodschap van Psalm 96:10.

Als de Heer de volken richt en de mensen verlicht, zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal meer tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Dat is de boodschap van Jesaja 2:4.

Onder de heerschappij van God zullen grote en weldadige veranderingen plaatsvinden in de aarde om tegemoet te komen aan de behoeften en de ontwikkeling van de mensen. De Heer zal op heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen in het midden van valleien. Hij zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. Er zullen grote arealen bouwland aan de oppervlakte van de aarde worden toegevoegd als de Heer dingen doet als 'de zeeboezem van Egypte met de ban slaan.' Jesaja 41:18 en 11:15 getuigen daarvan.

Als God regeert, zal de aarde zal vol zijn van de kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dat is het gevolg van de heerlijkheid des HEREN die zich zal openbaren. Al het levende zal dit zien in dezelfde mate en op hetzelfde moment. Het gevolg hiervan is dat niemand kwaad zal doen of vernielen gedurende de hele regering van God. Dat wordt ons geleerd in Jesaja 11:9 en 40:5.

In die tijd zullen er grote hoeveelheden mensen op aarde zijn die de dood hebben ervaren, die in de toestand van de dood zijn geweest en die daar door de opstanding uit zijn gekomen. Van hen zal ieder zijn als een pagina of een hoofdstuk in een encyclopedie die gebruikt kan worden voor ons onderricht over elk deel van de geschiedenis waar zij in hebben geleefd. Oude vriendschappen zullen worden vernieuwd en gemeenschappen die verbroken zijn door de dood kunnen worden hersteld. Talloze schrijvers hebben hierover gesproken (zie Job 14:14,15; Ezech. 37:5,6; Dan. 12:2; Luc. 11:31,32; 20:37; Joh. 11:25).

Waarlijk, 'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben' (I Cor. 2:9). Het werk van Gods Geest is nodig om iemand deze heerlijke toekomst van de aarde naar waarde te

laten schatten.