

# SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

## THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 70

### Gods aarde

In de openingsverklaring van de Schrift staat geschreven: 'in den beginne schiep God de hemel en de aarde' (Gen. 1:1). Hier is ongetwijfeld enige ruimte voor verschillende opvattingen over het woord 'hemel' en daarom zal ik ter wille van deze studie zeggen dat het hier gaat om de meest belangrijke 'hemel' in het universum, de plaats waar God Zijn troon van Zijn heerschappij heeft gevestigd (Ps. 103:19), de plaats waar Elia naartoe is gebracht (II Kon. 2:11), de plaats waar de Here Jezus is opgenomen en waar Hij nu gezeten is (Marc. 16:19; Hebr. 9:24). Over de betekenis van 'de aarde' kan echter geen verschil van opvatting bestaan. Het gaat om de planeet waar wij nu op leven en waar wij ons thuis hebben.

De Bijbel geeft dus aan dat God in het begin twee plaatsen heeft geschapen, waarvan de ene 'hemel' en de andere 'aarde' wordt genoemd. We hebben hier dus te maken met de volmaakte Vakman en Zijn volmaakte werk, want we kunnen ons niet voorstellen dat God iets heeft gedaan dat onvolmaakt of onvolledig was. Al Zijn werken prijzen Hem. Toen deze twee scheppingen van Zijn hand kwamen, waren ze tot in detail volmaakt, scheppingen hun Schepper waardig. De een was net zo volmaakt en schitterend als de ander. Hij was er tevreden mee en als Hij Zich hierover had uitgesproken, zou Hij ze goed hebben genoemd.

Als God in het begin beide plaatsen aan de mens had getoond en hem de keuze had gegeven om een van beide plaatsen als woonplaats te kiezen, zou hij niet hebben kunnen beslissen. Hij zou hebben erkend dat beide zo geweldig, mooi en heerlijk waren dat hij niet voor één van beide kon kiezen. Ten slotte zou hij een beroep op God hebben gedaan om de keuze voor hem te maken. Als we naar de aarde kijken in onze tijd, is dat moeilijk te geloven; maar als de lezer er dieper over nadenkt, weet hij dat dit de waarheid is.

Als we naar de huidige toestand van de natuurlijke aarde kijken, is er veel dat heerlijk en mooi is. Mensen reizen vele kilometers om zich aan de

landschappen van deze te vergapen. En toch is het grootste gedeelte van de landmassa volstrekt ongeschikt als toereikende woonplaats voor de mens. Het klimaat is zodanig dat het op veel plaatsen ondraaglijk heet is, terwijl het in andere streken bitter koud is. Je hoeft maar te denken aan oorden als Antarctica, de oerwouden van het Amazonegebied, Siberie en de Sahara, waar het leven onmogelijk is, of zo moeilijk dat slechts weinig mensen in uitgestrekte gebieden wonen. De mens zoekt natuurlijk naar de meest geschikte plaatsen; maar dat heeft, tezamen met de steeds toenemende wereldbevolking, ertoe bijgedragen dat deze gebieden zo overbevolkt zijn dat daar de strijd om het bestaan zeer zwaar aan het worden is.

Als we naar de aarde kijken vanuit het morele standpunt van zijn menselijke bewoners, moeten we erkennen dat het geen geschikte plaats is om te leven voor vredelievende, eerlijke, morele en ijverige mensen. Alleen al in de afgelopen decennia is de aarde gekenmerkt en onder de voet gelopen door terroristen en moordenaars, door kwaadwillende en wrede mensen, door egoïsten en gierigaards, door lasteraars en kwaadsprekers, door boze mensen en misleiders die van kwaad tot erger vervallen, door zoekers naar plezier, godslasteraars, alcoholisten, perverse personen, verkrachters en sodomieten.

Elk kind dat op deze aarde wordt geboren, komt in een systeem terecht dat gekenmerkt wordt door zonde en ongerechtigheid en niemand is in staat tevoren te zeggen hoe hij zal worden beïnvloed door deze omgeving. Kwade machten zullen proberen zijn leven te vormen; en hij moet altijd vechten tegen een massa valse principes, leringen, meningen, praktijken, gewoonten en bedoelingen die gezamenlijk de sfeer bepalen die hij bijna elk moment van zijn leven inademt. Dit is niet zoals het zou moeten zijn, maar het is de werkelijkheid die we onder ogen moeten zien en niemand is ermee gebaat als we die ontkennen.

De huidige toestand in de wereld, zowel fysiek als moreel, is het gevolg van vele factoren, waarvan de belangrijkste het ongunstige vonnis (vloek) is dat over zowel de mensheid als de aarde kwam toen Adam overtrad. Zijn ongehoorzaamheid heeft de deur geopend waardoor het principe van de zonde de wereld kon binnenkomen. Toen kwam door de zonde de dood binnen; en dood is doorgegaan tot de gehele mensheid, zodat alle leden van het menselijk ras sterfelijk zijn geworden (Rom. 5:12); dat wil zeggen, de dood werkt in ons en wij zijn stervende. We zijn niet als zondaren geboren, maar we zijn wel sterfelijk geboren; en het proces van de dood die altijd in ons werkt zal reageren op de zonde die in de wereld is, zoals de snaren van een piano of een harp in harmonie zullen trillen als op de ene of de andere in dezelfde ruimte wordt gespeeld.

Na de zondvloed in de dagen van Noach is een en ander toegevoegd aan het ongunstige vonnis en er is ook nog wat aan toegevoegd na de torenbouw van Babel. Dit werd allemaal nog gecompliceerder door het onvermogen van de mens om te regeren, door zijn vaste voornemen om God uit zijn gedachten te

bannen, door de dwazen die spotten met de zonde, door de vastbeslotenheid van de mens om zijn eigen weg te gaan en door de verdraagzaamheid van God die toestaat dat dit gedurende een bepaalde tijd gebeurt (Hand. 14:16).

Toen de vleeswording, dood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus, de Redder der wereld, voldongen feiten waren geworden, was alles gedaan wat nodig was om al deze ongunstige vonnissen terug te draaien en weg te doen van de aarde, zelfs de vloek van de adamitische zonde en dood. Hij is waarlijk het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt (Joh. 1:29). En hoewel dit alles al lange tijd is opgeschort, zodat God Zijn huidige doel in genade kan bereiken (zie *Seed & Bread*, nummer 64), zal het gezegende realiteit worden op de dag dat God vanuit de hemel spreekt, de heerschappij overneemt en het goddelijk bestuur werkelijkheid wordt op aarde.

Voor onze God is niets onmogelijk (Gen. 18:14). Er mankeert niets aan deze aarde wat niet door God rechtgezet kan worden. Er is niets verkeerd wat Hij niet kan vervangen door het goede. Hij kan deze aarde herstellen in de toestand zoals het was aan het einde van Zijn zes dagen scheppingswerk: 'en God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed' (Gen. 1:31). En als Hij dit allemaal doen zal, bestaat er in het universum geen plaats die beter geschikt is voor de mens om te wonen en te dienen dan deze planeet, de aarde van God.

De eerste astronauten die naar de maan hebben gereisd, hebben de mensheid enkele van de meest verbazingwekkende foto's verschaft die ooit genomen zijn. Deze stellen ons in staat om de hele werelddbol in één oogopslag te zien. Als we naar deze schitterende beelden staren, kunnen we de woorden van de Schrift lenen en zeggen: 'heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij aarde.' En dat kunnen we zeggen op gezag van Gods Woord, want God heeft over deze aarde gesproken waarvan de toekomst heerlijk zal zijn.

Vele mensen hebben zich schuldig gemaakt aan het niet serieus nemen of negeren van elke uitspraak die God heeft gedaan over de heerlijke toekomst van deze aarde. Het lijkt wel of zij bang zijn zich uit te spreken over wat God heeft gezegd uit angst dat de mensen zich aangetrokken zouden voelen tot de aarde en hun belangstelling kwijt zouden raken voor de hemel van de kerkgezangen. Voor hen bestaat er geen andere toekomst voor de aarde dan verbranding. Dat is feitelijk een essentieel onderdeel van een groot theologisch systeem. Het leert dat er een tijd zal komen waarop deze planeet ophoudt te bestaan en de hele mensheid óf in de hemel, óf in de hel zal zijn.

Het is waar dat vele toegewijde studenten van het Woord alle belangstelling voor de hemel als hun toekomstige woonplaats hebben verloren nadat zij de heerlijkheid van de verlostte aarde hebben ontdekt. Zoals Patrick Fairbairn meer dan een eeuw geleden heeft gezegd: 'waarom zou niet, waarom mag niet, wat voor de gevallen mens zijn huis van slavernij en het veld van zijn ondergang, ook voor de mens de woonplaats van vrede en het gebied van

allesoverstijgende vreugde zijn... en als het aan mij lag, zou ik, eenmaal bevrijd van alle banden die de schepping bindt, als plaats waar mijn verlorene wezen zijn woonplaats heeft, waar ik de aanwezigheid van de Verlosser geniet en de vruchten van Zijn kostbare verwerving mag genieten, geen andere dan deze wensen.' (*The Typology of Scripture*, p. 411).

Een objectieve studie van Gods Woord zal zeker tot de overtuiging leiden dat al Gods bedoelingen in verband met de mens op een of andere manier gerelateerd zijn aan de aarde. Al de heerlijke beloften in de Bijbel hebben de aarde als onderwerp. De aarde heeft een heerlijke toekomst en aan die toekomst zal ik deel hebben.

Het eerste stadium van de heerlijkheid van de aarde begint als God de heerschappij overneemt, Zijn grote macht opneemt en deze planeet en allen die daarop zijn zal regeren. En aangezien de hemel Zijn troon en de aarde de voetbank voor Zijn voeten is, kunnen we ervan verzekerd zijn dat Hij zal heersen vanaf de troon en niet vanaf de voetbank. De verlossing, het herstel en de vernieuwing van de aarde houden op geen enkele manier verband met de wederkomst van Jezus Christus. Het zal niet worden voorafgegaan door de grote verdrukking of ingeleid door Armageddon, zoals vele verkondigers van het evangelie van angst en beving ons willen doen geloven. Het kan op elk moment beginnen. Er is geen gebeurtenis die daaraan voorafgaat.

Als God dat vandaag zou bevelen en Zijn heerschappij zou beginnen; als het voortdurend herhaald gebed, 'Uw koninkrijk kome,' plotseling zou worden verhoord, zou dat overal de meest gezegende en verrassende gebeurtenissen tot gevolg hebben. Jezus Christus zou onmiddellijk worden onthuld aan de wereld en die zal weten Wie de Koning van de aarde is geworden. De *APOKALUPSIN* (onthulling) zal heerlijke werkelijkheid worden (I Cor. 1:7). De heerlijkheid van Jezus Christus zal zo krachtig schijnen dat Zijn belofde *EPIPHANEIA*<sup>1</sup> een historisch feit zal zijn (Titus 2:13). De hele aarde zal vol zijn van de kennis van de heerlijkheid des Heren (Jes. 11:9). Jezus Christus zal openbaar gemaakt worden<sup>2</sup> en wij zullen met Hem openbaar gemaakt worden (Col. 3:4). De wereld zal weten Wie Jezus Christus is en wat Hij is in de ogen van God en de wereld zal de heerlijkheid van de gelovigen in Gods ogen leren kennen. De verlossing en het herstel van Israël zullen beginnen en al spoedig wonderbaarlijke werkelijkheid worden.

Onder de heerschappij van God zal de vloek van de adamitische dood en alle onheil die daaruit is voortgekomen onmiddellijk van de aarde worden verwijderd. In plaats van de dood, zal nu het leven in de mensen werken; het proces van het sterven zal ogenblikkelijk worden stopgezet, zelfs in de meest

---

<sup>1</sup> *EPIPHANEIA*, vertaald met 'verschijning' in Titus 2:13, NBG.

<sup>2</sup> *PHAINŌ*, vertaald met 'verschijnen' in Colossenzen 3:4, NBG.

vergevorderde vormen. De dood zal dan alleen over mensen komen wegens hun persoonlijke zonden, nooit meer omdat Adam heeft gezondigd (Jer. 31:29,30).

Onder de heerschappij van God zal de vloek die nu op de fysieke aarde rust, worden verwijderd. De schepping zal worden bevrijd van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid (Rom. 8:21,22). De aarde zal een ideale plaats zijn voor mensen om te leven en te werken. Elke vierkante meter ervan zal bewoonbaar en vruchtbaar zijn. Zolang mensen de verschuldigde eerbied aan God betonen, zal elk deel van de aarde de hoeveelheid zon en regen ontvangen die nodig is. Het zal een ideale plaats worden voor het gezinsleven. Alle huwelijksverbintenissen zullen het resultaat zijn van het feit dat God twee mensen heeft samenvoegd, een ideale situatie om kinderen in groot te brengen.

Als iemand dit allemaal heeft ontdekt in het Woord van God, zal er een verlangen ontstaan om dit alles te zien, te ervaren en er deel van uit te maken. Dat is met mij het geval. Deze aarde is mijn thuis en het enige thuis dat ik ooit zal kennen. Als de dood me weghaalt voordat God de heerschappij overneemt, zal ik erin worden begraven. Maar als God Zijn oordeel over mij heeft uitgesproken, zal ik uit de aarde tevoorschijn komen om mijn plaats en mijn aandeel in te nemen op Gods aarde. Zal ik u daar dan zien?