

MSB 206

MORE SEED AND BREAD

KORTE BIJBELSE BOODSCHAPPEN VAN

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

oprichter: Otis Q. Sellers -- directeur: David R. Hetteema

Onze Strijd

Door Michael A. Steele

Gemeenschap hebben met God houdt conflicten in, een strijd die zo voorspelbaar is als de wet van de zwaartekracht, waardoor iemand die gelooft in het getuigenis dat God van Zijn Zoon gegeven heeft, wordt betrokken bij een wereld die veel verhevener is dan iets wat men kan zien of ervaren in de natuurlijke wereld.

God heeft de gelovige in Jezus Christus te midden van de wereldse onstuimige maalstroom van deze tegenwoordige boze aïoon (deze tegenwoordige stroom van boosheid), als soldaat geplaatst en heeft hem, door middel van geloof, voorzien van elk stuk wapenrustig dat hij nodig heeft om de vijand te verslaan. Als de gelovige deze gebruikt, verzekert en garandeert God de overwinning voorafgaand, tijdens en na welke strijd er dan ook gevoerd moet worden. Met de door God ontwikkelde instrumenten en strategieën is een nederlaag voor de gelovige feitelijk onmogelijk; en hoewel de strijd zich gedurende lange tijd lijkt uit te strekken en verwarrend en zelfs schadelijk lijkt te zijn, is de overwinning zo zeker als de dagelijkse ondergang van de zon. God heeft door Jezus Christus en Zijn genade een deel van de bestemming van het universum in handen van Zijn heiligen gelegd en Hij heeft de gelovige de gelegenheid en de mogelijkheid gegeven om te vechten en te strijden voor DE WAARHEID, de reputatie en de heerlijkheid van God; een ongeëvenaarde eer.

De goddelijke kracht om te hervormen zorgt voor een nieuwe identiteit die niet aangetast kan worden door tijd of omstandigheden. *Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen* (II Cor. 5:17). Jezus zei: *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven* (Joh. 5:24). Ten aanzien van deze

wonderbare waarheid bestaan talloze problemen en moeilijkheden want al het leven op aarde is doordrongen van het absolute zwijgen van God. Het geschreven Woord is de enig overgebleven communicatie van God tot de mensheid. Sir Robert Anderson zegt in zijn boek *The Silence of God*: "Niemand mag te gering denken over wat God kan doen als antwoord op het geloof. Maar we kunnen er, op grond van wat Hij aangaande Zichzelf in Jezus Christus heeft geopenbaard, stellig vanuit gaan dat Hij niet zal toegeven aan de eisen van het ongeloof." (pag. X). "Een zwijgende Hemel is het grootste mysterie van ons bestaan." (pag.1).

Het kind van God ontdekt dat hij met deze stilte, de Bedeling van de Genade van God, die begon bij Handelingen 28:28, onlosmakelijk verbonden is (zie Seed & Bread nummer 57, *De Bedeling der Genade*, door Otis Q. Sellers). De gelovige in Jezus Christus moet door het geloof volkomen accepteren dat de tegenwoordige stroom van genade die onlosmakelijk verbonden is aan de onzichtbare Schepper zijn enige bron van kracht en sterkte is en hij moet de bittere en felle tegenstand van de vijand bereidwillig aanvaarden. *Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten* (Ef. 6:12). Het woord "worstelen" beschrijft een persoonlijk handgemeen tussen twee individuen. (Alleen goddelijke kracht is in staat de tegenstand van zulke verheven krachten te weerstaan). *Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven* (vers 16).

Er zijn in dit leven veel dingen die ons bezighouden: verplichtingen, taken, eisen, beperkingen en duizend-en-één verwachtingen en dromen. Toch houdt God de mens maar één hoop, één verwachting voor aan levenden en doden, namelijk aionisch (uitstromend) leven onder Zijn heerlijke heerschappij op deze aarde. Het evangelie van Johannes is *geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam* (Joh. 20:31). Deze wereld (beschaving) biedt u met een eindeloze stroom reclame hooguit tijdelijk plezier en veranderende beloften. De tegenwoordige wereldomvattende uitzendingen over vervulling en bevrediging hebben niets te bieden voor het oog van een gelovige. In deze laatste dagen wordt het kwade om het kwade bedreven en de huidige toestand in de wereld kan slechts beschreven worden als *duisternis die de aarde bedekt en donkerheid de natiën* (Jes. 60:2). *Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons; de waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. Zo laat de waarheid verstek gaan, en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit* (Jes.59:14-15 NBV).

In het Nieuwe Testament komen drie woorden voor die de grote waarheid over de strijd van de gelovige tot uitdrukking brengen. Het zijn woorden waarvan de betekenis, oppervlakkig gezien, ontoereikend lijkt om iets tot stand te brengen: 1. **PHRONEO**, 2. **POLITEUMA** en 3. **APKEDECHOMAI**. Een militaire strateeg zou het niet in zijn hoofd halen om de betekenissen die deze woorden hebben toe te passen; ze staan eenvoudigweg in geen enkele relatie tot "vlees en bloed." Wijlen Otis Q. Sellers die onder hen die hem kenden een behoorlijke reputatie als Bijbeluitlegger had, geeft in boodschappen die van hem zijn opgenomen (TL077 tot TL080) en in een brochure getiteld *The Interpretation of Philippians 3:20* een schitterende uiteenzetting over deze woorden. We zullen met de initialen O.Q.S. aangeven wanneer we deze bronnen citeren.

1. **PHRONEO**: gezindheid, karakter, temperament, neiging, aanleg of geest (O.Q.S. TL077);

Het boek Filippensen wordt gekenmerkt door dit werkwoord; het komt elf maal voor in deze brief. De apostel Paulus roept de gelovigen in Filippi op hun nieuwe positie in Christus te aanvaarden; een positie die in eerste instantie te maken had met het bezit van de gaven van de Heilige Geest die in het bijzonder samenhangen met de periode van de Handelingen: het vermogen in verschillende talen te spreken, de gaven van genezing, de macht om doden op te wekken. De Filippensen moeten vanaf nu leven onder een ander bestuur dat tot op dat moment niet bekend gemaakt was -- de bedeling van de genade van God. Zij bezaten niet langer de uiterlijke kenmerken van de aanwezigheid van God. Sommige waren daardoor ontmoedigd en terneergeslagen en wilden graag vasthouden aan deze dingen die niet langer bestonden, dingen die niet konden bestaan in combinatie met pure genade. God zou voortaan met deze heiligen op een andere manier omgaan. Paulus vermaant hen: *Laat die gezindheid (PHRONEO) bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.* (Fil. 2:5-8).

In dit gedeelte wordt de betekenis van **PHRONEO** bepaald door de context. Jezus heeft zichzelf ontledigd door Zijn nederigheid van hart en verstand, door te handelen vanuit een temperament dat van de Vader kwam. De Schriften laten zonder twijfel zien dat Jezus Yahweh is. Alleen al dit feit bepaalt de oorsprong van de gezindheid van Jezus, dat Zijn **PHRONEA** direct uit God was, dat alle voorkeuren die Hij had, geheel los stonden van deze wereld. De gelovige die actief zijn verstand op God richt door middel van een eerlijke studie van het Woord van God (het zwaard des Geestes) zal overeenkomstig ook gelijkgezind worden met de Redder. Deze oefening heeft in de loop van de tijd steeds meer tot gevolg dat we ons richten op de dingen van God. Paulus stelt duidelijk: *want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt* (Fil. 2:13) en *indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren* (Fil. 3:15). God neemt de volle verantwoording om ons de weg der Waarheid te wijzen.

2. **POLITEUMA**: een ontwikkeld, verkregen of afgeleid karakter, gezindheid of temperament (O.Q.S. *The Interpretation of Philippians 3:20*)

"Het lijkt geen twijfel dat de betekenis van politeuma enkele wijzigingen in de loop van zijn geschiedenis heeft ondergaan. Oorspronkelijk betekende dit het verworven en ontwikkelde karakter en de levenswijze die het gevolg is van het leven volgens de zeden en gewoonten in één van de oude stad-staten. Een mens sprak, dacht en aanbad in overeenstemming met de gevestigde gebruiken in zijn stad. Dat werd zijn politeuma oftewel stadsaard. Hieruit ontwikkelde de betekenis zich eenvoudig tot een ontwikkeld of verworven karakter, aard en temperament, zonder dat het verband met een stad-staat daar nog in betrokken werd." (O.Q.S., pag.8).

"Toen Paulus zei: *want ik heb geleerd tevreden te zijn in welke toestand ik mij ook bevindt*, sprak hij over zijn theogenische (door God voortgebrachte) politeuma, dat wil zeggen een facet van zijn karakter of aard dat van God gekomen is. Paulus heeft moeten leren tevreden te zijn en daarom was het ontwikkeld en verkregen. Dat heeft hij niet altijd gekend, opgevoed als hij is in de schoot van luxe en comfort, zonder ooit gebrek te hebben gekend. Toch heeft hij van God een tevreden aard gekregen, die door ervaring en discipline verder is ontwikkeld. Elke daad van tevredenheid was het resultaat van een tevreden karakter." (O.Q.S., pag.12).

3. **ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΑΙ**: volhardend en geduldig wachten op (*New Thayer's Greek-English Lexicon*).

"In de *Grimm-Thayer Lexicon* wordt gezegd dat dit woord betekent 'volhardend en geduldig wachten op' en er wordt gesuggereerd dat dit vergelijkbaar is met het Nederlandse 'afwachten.' Dat is uitstekend, temeer daar 'volhardend' de betekenis heeft van 'constant in toepassing of belangstelling, toegewijd, aandachtig, volhoudend.' (O.Q.S., pag.12).

In Galaten 5:5 gaat Paulus met het geduldig afwachten om als iets dat uit de gelovige zelf komt, door een daad van God. *Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.*

Samenvattend hebben we drie Griekse woorden die, tezamen genomen, zowel de roeping van de gelovige omschrijven tijdens zijn leven op deze aarde als de manier waarop dat leven tot uitdrukking moet komen. We moeten die gezindheid of aard (PHRONEAO) die in Christus Jezus was in onszelf toelaten, dat wil zeggen, die tot uitdrukking brengen. Hierin moeten we geoefend worden zodat er een verkregen, ontwikkeld karakter (POLITUEMA) gevormd wordt. Uit onze POLITUEMA vloeit de daad van het geduldig afwachten voort (ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΑΙ). Dit hele proces is van een goddelijke orde, een directe daad van God die voortkomt uit Degene *Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan* (I Tim. 6:16). Elke barrière, elk obstakel, elke hindernis die het Woord van God en het recht snijden daarvan in de weg staat moet snel en kordaat opgeruimd worden, want buiten de Bijbelse openbaring kunnen de bedoelingen van God niet gekend worden.

Deze strijd is een strijd des geloofs -- de bereidheid alles wat God gezegd heeft te geloven, ongeacht de weg waarop de Waarheid je brengen mag.

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here (I Cor. 15:58).

Nummer 206; 20 juni 1995.