

MSB 201

MORE SEED AND BREAD

KORTE BIJBELSE BOODSCHAPPEN VAN

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

oprichter: Otis Q. Sellers -- directeur: David R. Hetteema

Onsterfelijkheid

De Bijbelse betekenis

Door David R. Hetteema

De meeste woorden die God heeft gebruikt in het boek dat Hij ons heeft gegeven, spreken eigenlijk voor zichzelf, maar als het Grieks wordt overgezet in het Nederlands wordt door veel mensen het vanzelfsprekende volkomen teniet gedaan. Het Griekse woord voor onsterfelijkheid, bijvoorbeeld, is ATHANASIA, dat samengesteld is uit twee eenvoudige woorden. In het Grieks betekent het woord ALPHA verstoken van of zonder het element van de waarheid die besloten ligt in het woord waar het vóór geplaatst is. Door studenten Grieks wordt dit de alpha-samenstelling genoemd en het duidt op het gemis van wat in het woord besloten kan liggen dat het kwalificeert.

Wanneer de Griekse letter a- als voorvoegsel van een woord is gebruikt, vormt dit daarmee een ondeelbaar geheel, zoals het Latijnse in-, het Engelse un- en het Nederlandse on-. THANATOS, het woord waaraan het gekoppeld is, is een bekend woord in het Grieks en is bijvoorbeeld in door poëzie en proza het Engels terecht gekomen, zoals in Miltons "Thanatopsis."

THANATOS betekent sterfelijk of stervende. Met de ALPHA, dat 'zonder' betekent en THANATOS dat 'dood' betekent, kan ATHANASIA maar één ding betekenen: zonder dood. In deze tijd verkeert niemand van ons in die omstandigheid, met uitzondering van onze grote God de Here Jezus Christus, de enige die zonder dood is (I Tim.6:16).

Nu en dan komen we mensen tegen die op grond van bepaalde gezondheidsoefeningen ... *[dit is het moment waarop het dictaat van meneer Sellers is geëindigd (zie de aantekeningen aan het einde van*

deze studie). Ik heb geprobeerd in het onderstaande vervolg weer te geven wat ik denk dat zijn bedoeling was: de waarheid van onsterfelijkheid duidelijk maken. D.R.H.] ... denken dat zij onsterfelijkheid bereikt hebben of dat deze kan worden verkregen door een dergelijke manier van leven. De droom om de dood te ontlopen is het mensenhart binnengekomen vanaf het moment dat de dood op het menselijk toneel is verschenen. De historische Spaanse onderzoeker Ponce de Leon hoopte de eeuwige jeugd te vinden, maar stierf zonder succes te hebben tijdens zijn zoektocht naar de mythische "Bron van de eeuwige jeugd."

De duidelijke en harde feiten in de Schriften zijn deze: vanaf het moment dat de eerste mens Adam zondigde in ongehoorzaamheid, werkt de vloek van de dood door in al zijn afstammelingen vanaf de conceptie tot het einde. De dood omvat ieder individu in het hele menselijk ras, zonder uitzondering en die stopt niet voordat hij zijn gruwelijk werk heeft verricht.

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden (I Cor. 15:22).

Wij zijn stervelingen (THNEYTOS) en onderworpen aan de dood en het is alleen door het overwinnend werk van Jezus Christus dat de gave van een ander leven mogelijk is geworden. We kunnen deel krijgen aan dat nieuwe leven door te geloven in het getuigenis dat God heeft gegeven over Zijn Zoon Jezus Christus. Het geloof in Gods getuigenis wist het bewijsstuk tegen ons uit en maakt ons rechtvaardig in de ogen van God.

Hoewel allen levend gemaakt zullen worden, zowel de goeden als de slechten, zullen sommigen deze gave van het leven wegens hun eigen zonden niet bewaren. Dit grote orde op zaken stellen begint als God ingrijpt en Jezus Christus Zijn grote macht en heerschappij op Zich neemt. Hij laat op die ontzagwekkende dag nogmaals de notities over iedereen de revue passeren. Zij die niet waardig geacht worden deel te krijgen aan die wereld, zullen eruit worden gehaald. Wat een tragisch verlies voor hen, maar wat een geweldig erfdeel voor hen die Gods belofte van aionisch leven hebben. Hij zal ook allen die gestorven zijn in hun eigen opstandingsgroep plaatsen, waarmee bepaald wordt of zij zullen opstaan in het leven op de voor hen bepaalde tijd in het koninkrijk van God voordat Hij terugkeert naar de aarde, of nog 1000 jaar moeten wachten in de dood wanneer hun groep zal komen in het Oordeel van de Grote Witte Troon.

De apostel Paulus openbaart door goddelijke inspiratie in I Cor. 15:51-54 een tot dan toe onbekende waarheid over het ingrijpen van God in het leven en de bezigheden van de mensen op deze aarde. Dit gedeelte vermeldt als enig ander gedeelte (drie maal) het woord onsterfelijkheid (ATHANATOS). Paulus geeft ons een beschrijving van de eerste dag van elke gelovige in het koninkrijk van God.

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen (komen in de toestand van de dood), maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij (in) de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijke aangedaan heeft, (ALSDAN, St.Vert.) zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning (I Cor. 15:51-54).

Het woord 'alsdan' in het laatste vers heeft betrekking op het vestigen van Gods heerschappij in de aarde. Zie het gedeelte in Jesaja 25:6 en volgende verzen waar de profeet de overvloedige aardse zegeningen beschrijft die voortvloeien uit Zijn gevestigde berg (regering). Vervolgens wordt er een belangrijke uitspraak gedaan over de veranderingen die zullen komen wanneer God deze aarde in bezit neemt.

En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluit, en de bedekking, waarmee alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen [Hij zal den dood verslinden tot overwinning (St.Vert.)], en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken (Jes. 25:7-8).

Nu we op grond van de Schriften hebben vastgesteld dat geen mens onsterfelijke bezitten zal voordat onze God deze aarde regeert en dat het bezit van onsterfelijke in de Bijbelse zin van het woord eenvoudig betekent dat de dood niet meer in ons werkt, zullen we ATHANATOS, zonder dood, zijn. Er zal nooit meer iemand sterven omdat Adam heeft gezondigd, maar iemand kan wél sterven als gevolg van zijn eigen zonde en iemand die onsterfelijke bezit kan zijn leven neerleggen als martelaar wanneer zijn dienst aan God dat vereist. Jezus Christus, de enige die onsterfelijke bezit, legde vrijwillig Zijn leven af voor deze wereld.

We kunnen onze conclusies toetsen aan de Schriften. Toen onze Heer Zijn discipelen wees op de gebeurtenissen bij de voleinding van de Koninkrijks-aion, die voorafgaat aan Zijn tweede komst en persoonlijke aanwezigheid (PAROUSIA, Matt. 24), gaf Hij hen veel waarschuwingen en lessen, omdat deze gebeurtenissen, die nu nog toekomstig zijn, hen persoonlijk zullen raken, mogelijk met verlies van hun eigen leven.

Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil (Matt. 24:9).

Het zal voor iedereen die deze gedeelten leest duidelijk worden dat al deze discipelen nu dood zijn. Dat er een opstanding vereist is voordat deze mannen hun plaats onder de levenden in het Koninkrijk van God kunnen innemen op het moment dat deze geprofeteerde gebeurtenissen plaats zullen vinden. Onze Heer had eerder al gesproken over twaalf zetels van gezag, oordeel en verantwoordelijkheid die hun deel en positie zouden worden tijdens Zijn heerschappij. Deze mannen, die opgestaan zijn uit de dood en onsterfelijke bezitten die gepaard gaat met de opstanding, zullen met genoegen als martelaar sterven voor de zaak van hun Heer. Als ze dat doen, zullen zij niet lang in de dood blijven, want zij zullen worden opgewekt bij de zegevierende wederkomst van Jezus Christus (I Thess. 4:16-17). Het woord van God is voor de gelovige in deze tijd net zo vast en zeker als het zal zijn in het toekomstige koninkrijk van God. De gelovige heeft het volgende om zijn vertrouwen op te vestigen:

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem (Joh. 3:36).

Deze onsterfelijkheid waarover de Schrift spreekt is een toestand die we elke dag in het koninkrijk van God zullen ervaren, het aionisch leven waarin golf na golf van volmaakte gezondheid en leven op ons neerstroomt. Dat is op dit moment nog niet ons bezit en dat zal ook niet gebeuren voordat God ingrijpt met Zijn grote heerschappij en dan de dood verslindt tot overwinning.

Vele gelovigen zijn in de toestand van de dood terecht gekomen terwijl zij overtuigd waren door de satanische misleiding dat zij een 'nimmer stervende ziel' waren en dat de dood hen zou brengen in de aanwezigheid van Jezus Christus. Als Jezus Christus hun namen noemt en hen oproept in de opstanding en als zij dat nieuwe leven en licht ervaren, zullen zij de waarheid erkennen die al in I Tim. 6:14-16 is vermeld: *Onze Here Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft.*

Jezus Christus heeft een waarheid uitgesproken die ons deemoedig zou moeten maken, toen Hij over ons allen zei: ... **want Ik leef en gij zult leven** (Joh. 14:19).

Aantekeningen: In zijn laatste jaren, toen Otis Q. Sellers leed aan de slopende gevolgen van een beroerte, ergerde hij zich omdat hij niet langer kon schrijven, hoewel hij nog wel met moeite kon spreken en zich verstaanbaar maken. Hij had nog vele Bijbelse onderwerpen op zijn hart en in zijn verstand om uiteen te zetten en hij sprak over vele hiervan men hen die hem omringden. We hebben geprobeerd hem zijn gedachten te laten dicteren zodat wij ze konden opschrijven. We hebben bij verschillende pogingen een aantal pagina's op deze manier weten op te schrijven, maar geen enkel onderwerp is afgerond.

In *Seed&Bread* nummer 132 heeft Otis zeer goed het onderwerp onsterfelijkheid uiteen gezet, maar hij was erg teleurgesteld omdat veel van zijn lezers vast bleven houden aan de gedachte dat onsterfelijkheid betekent: "niet kunnen sterven" en daarmee de eenvoud misten als God spreekt over "zonder dood." Tussen deze twee bestaat een groot verschil.

Nummer 201; 10 september 1994