

SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 155

De verbazingwekkende profetie van Ezechiël

De vooraanstaande leraren onder hen die geloven in de wederkomst vóór het Duizendjarig Vrederijk hebben nooit voldoende aandacht besteed aan de werkelijke profetieën over het bijeenbrengen, de terugkeer en het herstel van het volk Israël. Als zij dat wel hadden gedaan, zouden ze niet zeggen dat de dingen die in onze tijd gebeuren met het zaad (de afstammelingen) van Abraham de vervulling zijn van deze goddelijke voorspellingen. We hebben bij één van die profetieën stilgestaan in onze vorige studie en we zullen nu wat dieper ingaan op een andere. Open uw Bijbel vanaf Ezechiël 20:33, waar staat:

Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE. Krachtiger woorden kunnen nauwelijks worden gevonden. Het Hebreeuws heeft: 'Zo zeker als Ik leef.' Het is Adonai Yahweh die deze formele uitspraak doet.

Met sterke hand. De 'hand' is in de Schrift een symbool van bekwaamheid, energie en actie. Dit wordt hier nog benadrukt door het woord 'sterke.'

Met uitgestrekte arm. De 'arm' is altijd het symbool voor kracht en macht. De 'uitgestrekte arm' spreekt van alle macht die aangewend zal worden.

En met uitgestorte grimmigheid. Dat spreekt van de straf die zal komen over eenieder die in de weg staat of op een of andere manier de uitgesproken bedoeling van God met Israël hindert, als Hij de heerschappij heeft overgenomen en ten behoeve van Israël gaat handelen. Zoals de Psalmist heeft gezegd: 'vuur gaat voor zijn aangezicht uit, het zet zijn tegenstanders rondom in vlam' (Psalm 97:3).

Zal ik over u heersen. Hier moet staan: ‘zal Ik Koning over u worden.’ Deze woorden verkondigen dat er sprake is van een goddelijke overname van de macht, wat uitmondt in een overheid die geen tegenstand duldt.

Ik zal u voeren uit het midden der volken. Het woord voor ‘volken’ is hier in het Hebreeuws ongetwijfeld in het meervoud. Tegenwoordig hebben we Amerikaanse Joden, Franse Joden, Spaanse Joden, Russische Joden enzovoort. Deze zijn ‘het nageslacht van Abraham’ verstrooid onder de Amerikaanse, Franse, Spaanse en Russische volken. Hun verwijdering uit deze volken zal het werk zijn van God, iets dat alleen Hij kan doen aangezien het gevolg denationalisering en denaturalisering zal zijn.

En u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Dat kan geen betrekking hebben op de migratie van een paar (of veel) mensen die door vervolgingen gedwongen zijn te vertrekken uit de landen waarin zij verbleven hebben. In hun voortdurende omzwervingen zijn veel Joden teruggekeerd naar Palestina en die gebeurtenis wordt door velen gezien als de vervulling van deze profetie. Deze woorden gaan over een goddelijke en wonderbaarlijke repatriëring die tot stand zal worden gebracht door het vermogen en de macht van God en, als het nodig is, door het uitstorten van Zijn toorn over hen die Hem in de weg staan.

Ik zal u brengen naar de woestijn der volken. Dat is de eerste stap die God zet als Hij Israël weer bijeenbrengt. De ‘woestijn’ is een symbool voor afscheiding, zodat hier gesteld wordt dat God het hele huis van Israël op een plaats zal brengen waar het afgescheiden is van alle andere volken, zodat Israël in de gelegenheid is enkele zeer persoonlijke en vertrouwelijke zaken met Hem te regelen.

En daar met u in het gericht treden, van aangezicht tot aangezicht. ‘In het gericht treden’ betekent niet ‘smeken.’¹ Je wordt er moedeloos van steeds weer te moeten luisteren naar mensen die veronderstellen dat God nu zegt, of dan zal zeggen, tot de mensen: ‘Aanvaardt me alstublieft als jullie Koning. Ik zou zo graag Koning over jullie worden.’ God zal Koning zijn over iedere levende en iedere dode als Hij de macht overneemt. Dan kunnen we in waarheid zeggen: ‘Yawheh is Koning geworden. Dat de aarde juiche’ (Ps. 97:1). Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met ‘in het gericht treden’ is *SHAPHAT*, dat een werkwoord is, een deelwoord, dat in verreweg de meeste gevallen is vertaald met ‘richten,’ of ‘recht doen.’ Er zit de gedachte in van de vaststelling van alle

¹ De *King James Version* die Sellers aanhaalt, heeft *SHAPHAT* vertaald met ‘to plead’ (smeken).

feiten en het naar voren brengen van alle bewijzen, zoals een advocaat zou kunnen doen als hij een zaak bepleit voor de rechtbank. Ik ben ervan overtuigd dat we dit moeten opvatten als de oordeelsdag voor elk lid van het zaad van Abraham. Het is hier werkelijk volmaakt op zijn plaats voordat zij het beloofde land binnengaan. 'Van aangezicht tot aangezicht' betekent iets direct doen, zoals duidelijk wordt uit de volgende uitspraak.

Zoals Ik met uw vaders in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte, zo zal Ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van de Here HERE. Zoals God in het gericht trad met Israël vlak voordat zij in het land Palestina binnentrokken door een tweede maal de wet te geven (zoals weergegeven in Deuteronomium), zo zal Hij ook in het gericht treden met het verzamelde Israël voordat zij bezit zullen nemen van het land dat God aan hen zal geven.

Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan. Deze staf kan de koninklijke scepter zijn of de herdersstaf. Aangezien de Here Jezus Herder-Koning zal zijn, kunnen we hier beide beelden zien. Dat was de manier waarop de schapen werden geteld en om de schapen die niet bij de kudde hoorden af te zonderen. Alle mensen die behoren bij het nageslacht van Abraham zullen hieraan deelnemen.

En u brengen in de band van het verbond. In Jeremia 31:31 heeft God verklaard dat de dagen zullen komen waarin Hij een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda. Een verbond is een overeenkomst, een contract en dat kan niet van één kant komen. Het moet worden vervuld aan degene of degenen met wie het is gesloten. Er zijn twee partijen nodig om een verbond te sluiten. Met het oog op het nieuwe verbond dat Hij heeft beloofd te zullen sluiten, heeft Hij Zijn deel gedaan en alles wat nu moet gebeuren is de tweede partij in de band van het verbond brengen. Gods deel was gereed toen Jezus Christus Zijn bloed van het nieuwe verbond aan het kruis heeft vergoten. God heeft dit verbond met een eed bevestigd (Hebr. 6:13) en Jezus Christus is de Borg voor dit verbond (Hebr. 7:22). Zijn belofte is dat Hij het hele huis Israëls zal brengen in de band van het verbond. Wanneer dit gebeurt, zal God onmiddellijk handelen om aan alle eisen van het verbond te voldoen. Hij zal Zijn wetten in hun harten leggen en in hun verstand schrijven en aan hun zonden en ongerechtigheden zal niet meer gedacht worden (Hebr. 10:16-17).

Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen die tegen Mij overtreden hebben. Dat is de goddelijke loutering van Israël vlak voordat zij het land binnengaan. Rebellen en overtreders krijgen geen toestemming om in te gaan.

Wel zal Ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet komen. Als God de heerschappij overneemt over het zaad (nageslacht) van Israël, zal eenieder van hen uit de vele landen die zij tegenwoordig hun thuis noemen, worden uitgeleid. Als God de aarde regeert zal de enige plaats waar een afstammeling van Abraham zich kan vestigen en waarvan hij burger kan worden, het land zijn dat God hen geeft. Gods woord is hier duidelijk over: zij zullen uitgeleid worden, maar zij zullen niet het land binnengaan.

In de verzen 39 en 40 worden bepaalde ironische opmerkingen gemaakt die uitlopen op een aanklacht tegen het huis van Israël dat bestond in de tijd waarin Ezechiël zijn woorden uitsprak, waarna de heerlijke profetie weer wordt voortgezet.

Als in een liefelijke reuk zal Ik behagen in u hebben, wanneer Ik u voer uit het midden der volken. Dan zal Ik u uit de landen waarin gij verstrooid zijt, bijeenbrengen. We moeten hier goed opmerken dat God op voorhand verklaart dat Hij hen en hun offeranden zal aanvaarden, nadat Hij hen heeft bijeengebracht, gelouterd en in hun land heeft hersteld.

En Ik zal in u geheiligd worden voor de ogen der heidenen (St.Vert.). Het woord 'geheiligd' betekent, als het van toepassing is op mensen, apart gezet zodat God het kan gebruiken. Hier wordt het gebruikt voor God en door deze woorden verklaart Hij dat Hij Zichzelf zal openbaren als apart gezet in de ogen van de volken.

En gij zult weten, dat Ik de HERE ben, als Ik u in het land van Israël brengen zal, in het land dat Ik gezworen heb aan uw vaders te geven. Deze uitspraak, met hetgeen hierop volgt, is het eindresultaat van wat God voor hen zal doen als Hij hen in het land Israël heeft gebracht. Zij zullen weten dat Hij Yahweh is, zij zullen zich hun houding in het verleden herinneren en de daden waarmee zij zich verontreinigd hebben wegens al het verkeerde wat zij gedaan hebben en zij zullen weten dat Degene Die hen bijeengebracht en hersteld heeft Yahweh is, de God van hun vaders.

Deze profetie over de terugkomst en de wederopbouw van Israël vormt het toppunt van Gods profetieën over de toekomst van Israël. Met het oog hierop vraag ik iedere aanhanger van de bedelingenleer en iedereen die onderwijs over de profetieën geeft, of er iets van dien aard plaatsgevonden heeft in de voorbije en tegenwoordige geschiedenis van Israël dat ook maar op enige wijze welke van deze profetieën dan ook vervult. En als dat niet het geval is, moeten we dan tot de conclusie komen dat God heeft overdreven en de zaak te mooi heeft voorgesteld

toen Hij Zich uitsprak over het toekomstig herstel van Israël? Moet Israël zich tevreden stellen met een paar brokjes en kruimeltjes in plaats van zich te verheugen in wat de Heer heeft beloofd: 'de HERE der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen' (Jes. 25:6)?

Tijdens het voorbereiden van deze studie heb ik steeds het gevoel gehad dat er één vraag is die de lezer voortdurend zal bezighouden. Aangezien de belofte geldt voor het zaad van Abraham, dat is het hele huis Israëls, wat gebeurt er dan met hen die onder de doden zijn? Wat zal er gebeuren met mensen als Abraham, Isaäk en Jacob en allen die in het geloof gestoven zijn, zonder de beloften verkregen te hebben, maar die slechts uit de verte hebben gezien en begroet? (Hebr. 11:13). Dat is geen probleem voor hen die geloven in de opstanding uit de doden.

In Johannes 5:28,29 vinden we de uitspraak over de algemene opstanding, dat wil zeggen, algemeen voor zover het gaat om het hele huis Israëls. Dezelfde waarheid is uitgesproken in Daniël 12:2,3 en meer uitgebreid in Ezechiël 37:1-14. deze opstanding betreft allen die behoren tot het zaad van Abraham, zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Allen zullen zij in de plaats van afscheiding worden gebracht, 'de woestijn der volken,' waar hun beoordeling zal plaatsvinden. Daar zal worden vastgesteld of zij het land Israël mogen binnengaan en of zij gerekend zullen worden tot het hele huis van Israël.

De mensen die nauwlettend de passages uit de Bijbel hebben gelezen die in deze studie zijn aangehaald, zullen beseffen dat de Schrift getuigt dat wanneer God Israël bijeengebracht en hersteld heeft zij zich nooit meer van Hem zullen afwenden en dat zij nooit meer uit hun land zullen worden verdreven en onder de volken verstrooid worden. Verdere bevestiging hiervan kunt u vinden in Ezechiël 28:25,26; 34:28-30; 39:21,22; 39:27-29. Het is zoals Jeremia heeft verklaard:

Ik zal mijn oog op hen slaan, ten goede, en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren; Ik zal hen bouwen en niet afbreken, hen planten en niet uitrukken; Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HERE ben, en zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren (Jer. 24:6,7).