

SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 99

Positieve Bijbelse theologie

Laat niemand bang zijn voor het woord theologie of aarzelen deze studie te lezen wegens de term die in de titel voorkomt. Er zijn zo veel verdorven theologieën geweest, waarvan sommige zijn voortgesprongen uit de onbetrouwbare gedachten van mensen, dat het woord dat zowel de goede als de slechte aanduidt in diskrediet is geraakt. We moeten evenwel onderkennen en toegeven dat elke christen een theologie heeft. Het is zelfs zo dat als hij er geen zou hebben, hij er geen aanspraak op kan maken een christen te zijn. Iemand die zegt dat hij geen theologie heeft, is te vergelijken met iemand die zegt: 'ik geloof niets.' Als hij zegt, zoals sommigen doen: 'ik heb de Bijbel en ik heb geen theologie nodig,' laat hem dan beseffen dat alles wat hij uit de Bijbel haalt zijn theologie wordt. Anderen zullen zeggen: 'ik heb Christus en ik heb niets anders nodig,' maar de korte verklaring dat Christus alles is wat hij nodig heeft, is een verklaring van zijn theologie. Elke uitspraak die iemand doet over God, Zijn werken, Zijn woorden, of Zijn wegen, is gebaseerd op zijn theologie.

De aankondiging op een autosticker die zegt: 'Jezus komt,' geeft uitdrukking aan een aspect van de theologie van degene die de sticker heeft geplakt. Het is een uitspraak die met God verband houdt en aangezien het een goede uitspraak is die vaste grond heeft in uitspraken van de Bijbel, is het een verklaring van een Bijbels feit of waarheid, ja zelfs van een Bijbelse theologie. Maar als hij aan deze uitspraak iets toevoegt in de zin van 'het zou vandaag kunnen gebeuren,' heeft hij er een verkeerde, menselijke, onschriftuurlijke verklaring van zijn theologie aan toegevoegd en is die niet langer Bijbels. Volgens de Bijbel komt Jezus Christus niet vandaag of morgen, omdat er te veel gebeurtenissen moeten plaatsvinden voordat Jezus Christus terugkomt. Alles wat iemand moet doen, is de vraag stellen: 'wie komt eerst: Christus of de antichrist?' en hij zal zien wat ik bedoel.

Voor allen die zich onzeker voelen over het woord theologie, zeg ik dat zij het feit onder ogen moeten zien dat iedere christen zich bezighoudt met theologie vanaf het moment dat hij begint met nadenken over, ontwikkelen van en spreken over zijn christelijk geloof en principes. Als zijn geloof is begonnen met een of andere waarheid uit Gods Woord, wat zou moeten, laat hem dan bedenken dat Jezus Christus heeft verklaard: ‘als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij’ (Joh. 8:31). Deze woorden werden gesproken tot de Joden die in Hem geloofden en Hij vervolgde met: ‘en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Als we daarom doorgaan in Zijn Woord, zullen we voortdurend iets toevoegen aan onze theologie en op die manier zullen we de waarheid kennen en bevrijd worden van alle satanische, vleselijke en menselijke leugens die voor Bijbelse theologie doorgaan in onze tijd. Ik zeg het nogmaals, geen christen kan vermijden dat hij theoloog is.

De uitdaging om ‘duidelijk te maken waarover je spreekt,’ is over het algemeen eerlijk en dat geldt zeker voor de titel van deze studie. In deze studie is het woord *theologie* gebruikt om het totaal van kennis die met God verband houdt, aan te duiden. Het is in het Nederlands terechtgekomen uit *THEOS*, dat *God* betekent, en *LOGOS*, dat de betekenis heeft van een *woord* of een *uitdrukking* – niet slechts een enkel woord, dat op zichzelf niets hoeft te zeggen bij gebrek aan context, maar een uitspraak of bewering die iets te vertellen heeft. Als deze twee Griekse woorden samengevoegd worden, vormen zij dus het woord theologie, wat elke uitspraak of bewering inhoudt die gedaan wordt over God, Zijn Persoon, Zijn werken en Zijn woorden, en Zijn wegen.

Het woord ‘Bijbels’ heeft geen nadere definitie nodig in deze studie en het woord ‘positief’ betekent dat iemand het werk gedaan heeft dat noodzakelijk is om te weten wat de Bijbel over een onderwerp zegt, zodat hij kan spreken vanuit het standpunt: ‘zo spreekt de Here’ en weet dat hij de heilige Schriften niet verkeerd interpreteert.

Er zijn natuurlijk veel mensen die vinden dat je alleen theoloog kan zijn als je bepaalde kwalificaties hebt en goed onderlegd bent in al die miljoenen opvattingen die zogenoemde theologen naar voren hebben gebracht als hun inzicht in al de zaken die met God te maken hebben. Er wordt verondersteld dat we die allemaal behoren te overwegen, ons van het onaanvaardbare daarin moeten ontdoen, een paar ideetjes van onszelf daaraan moeten toevoegen en vervolgens het resultaat als de goddelijke waarheid over alle zaken die met het geloof en het leven te maken hebben, aanvaarden en verkondigen. Wat mij betreft is dat toch wat lachwekkend, omdat de meeste van deze theologen niet in de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God geloven en het gezag daarvan afwijzen. Voordat we dus het getuigenis van een mens aannemen, moeten we zijn woorden onderzoeken in het licht van de wet en het getuigenis, want ‘voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad’ (Jes. 8:20).

Al vroeg in mijn leven als christen (dat negenenvijftig jaar geleden begon) raakte ik gedesillusioneerd, ontevreden en kreeg ik zelfs een afkeer van die grote hoeveelheid meningen, ideeën en opvattingen die het grootste deel uitmaken van de kerkelijke theologie. De verwarring die zelfs bestond binnen één kerkelijke richting was belachelijk. In die geestesgesteldheid begon in mij een diep verlangen te ontstaan om voor mijzelf een Bijbelse theologie te ontwikkelen over alle onderwerpen die maar in het Woord van God aan bod komen. Ik heb besloten een zelfstandig en persoonlijk student van het Woord te worden en om ijverig alles uit te zoeken wat de Bijbel heeft te zeggen over welke zaak dan ook die met God te maken heeft. Ik zou mijn eigen conclusies trekken, nadat ik al het Bijbelse materiaal had onderzocht dat beschikbaar is. Al zou ik daarin slechts ten aanzien van één onderwerp slagen, dan zou ik in ieder geval over dat onderwerp positief kunnen zijn en zeggen: 'dat zegt het Woord van God.'

Dat betekent niet dat ik de bevindingen van al die mensen uit het verleden terzijde heb geschoven of genegeerd die de Bijbel hebben nageslagen om de waarheid daarin te vinden. Maar ik heb altijd de aanwijzing van God in gedachten gehouden: 'maar toetst alles en behoudt het goede' (I Thes. 5:21). Maar met dit te doen werd ik er steeds meer van overtuigd dat de theologie van het christendom niet alleen een tegenstrijdig mengsel is, maar dat het ook onheilige rotzooi is, en slechts heel weinig ervan is werkelijk Bijbels. Bovendien ontdekte ik dat belijdende christenen alom uitspraken deden over de God die ik vereer, liefheb en dien, die lasterlijk, vernederend, en ontierend waren en de theologie van het christendom heeft niets gedaan om deze onwaarheden te aan de kaak te stellen en te corrigeren. Iedereen was, en is nog steeds, bang om de 'kudde te verontrusten.' Deze feiten hebben veel invloed gehad op het verdere verloop van mijn leven en werk, een koers waar ik nooit van ben afgeweken, een leven van onophoudelijke en progressieve Bijbelstudie.

De waarheid die in Gods Woord wordt verkondigd, is samengesteld uit een ontelbaar aantal individuele waarheden, die alle op een of andere manier met andere samenhangen. De enige weg om 'de waarheid' te vinden is om stuk voor stuk de feiten in Gods Woord te verzamelen: 'want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat' (Jes. 28:10). Zelfs feiten die onbelangrijk en onbetekenend schijnen, moeten worden omarmd en opgeborgen in de door God gegeven databank van ons geheugen om daar te wachten tot de dag waarop we ze plotseling nodig hebben om er samenhangende waarheden mee te begrijpen die kunnen worden toegevoegd aan onze positieve, Bijbelse theologie.

De actieve gelovige in de Here Jezus Christus, die voortgaat in de waarheid, zal te maken krijgen met zaken die een uitdaging voor hem betekenen in verband met wat de Bijbel zegt over het probleem waarmee hij bezig is. Hoe actiever hij is in studie of dienst, hoe meer hij geconfronteerd zal worden met deze zaken. De meeste voorgangers leggen een grote vaardigheid aan de

dag bij het ontlopen van deze problemen, omdat dergelijke inspanningen ze niet het materiaal opleveren voor hun zondagochtendpreek. 'Mijn mensen zijn niet geïnteresseerd in een leer, waarom zou ik ze dan met Bijbelse problemen vermoeien?' zijn de woorden die een voorganger tot mij sprak. Een ander zei: 'mijn gemeente bestaat uit eenvoudige mensen en ik zet ze alleen de eenvoudigste dingen voor.' Zulke mensen zullen nooit beschikken of spreken over een positieve Bijbelse theologie, zelfs niet als zij alleen over eenvoudige zaken spreken. Zij doen het werk niet waardoor deze kan ontstaan.

Een veel betere gezindheid, zelfs een waarachtige gezindheid, vinden we bij een zendeling in een persoonlijke brief aan mij. Hij werkt onder de indianen in Zuid-Amerika en wordt dagelijks door zijn werk onder hen tot het uiterste gedreven. Het zegt onder meer: 'in mijn bediening voor deze mensen is niets belangrijker in mijn onderwijs dan het meedelen van de WAARHEID. Ik wil alleen onderwijzen wat waar is. Ik ben koortsachtig bezig het Woord in alle waarheid en kracht te leren kennen. Het is niet eenvoudig om gemotiveerd te blijven om serieus Bijbelstudie te doen als je te maken hebt met primitieve en ongeschoolde mensen. Aan deze mensen moeten de elementaire begrippen worden bijgebracht, eerst de eenvoudige dingen. Maar ik heb ontdekt dat hoe meer iemand weet en begrijpt van de Bijbel, hoe eenvoudiger het wordt om dat uit te leggen.'

Ik ken de schrijver van deze brief niet persoonlijk, maar wij zijn zonder meer verwante geesten. En uit lange ervaring weet ik dat hij zal ontdekken, zoals ook ik ontdekt heb, dat wanneer iemand te maken krijgt met een Bijbels onderwerp dat bestudeerd moet worden en als hij nauwgezet voor zichzelf alle sporen, stukjes en beetjes uitzoekt die daar betrekking op hebben, zelfs als het maar om een eenvoudige waarheid gaat, het hem de rest van zijn leven op een of andere manier meer werkelijk bij zal blijven dan alles wat hij eenvoudigweg gelezen heeft of wat hem geleerd is. Bovendien zal hij minder te maken krijgen met de aanvallen van twijfel en aanvechtigen die komen van de boze geestelijke machten rond de meest verhevenen.

Er zullen natuurlijk veel mensen zijn die beweren dat dergelijk onderzoek en studie het werk voor geleerden is. Dat is waar, maar de geleerden doen het niet. Bijbelstudie is het werk van alle gelovigen, in het bijzonder voor hen die in zichzelf het diepe verlangen ontdekken om in hun leven een positieve Bijbelse theologie te ontwikkelen en God te verheerlijken met hun vasthouden aan, spreken over en wandelen in de waarheid die Hij ons zo vrij heeft geschonken.

Met het oog op de tijd waarin we leven en de toekomst die voor ons ligt waarin slechte mensen en misleiders van kwaad tot erger gaan, voordat God de heerschappij overneemt, hebben wij die geloven in de Here Jezus Christus een positieve Bijbelse theologie nodig. We moeten zorgen voor geordende verklaringen over het verslag dat God van Zijn Zoon heeft gegeven, zowel over het verleden als over het heden en de toekomst.

Daarvoor span ik me in, dat wil ik bereiken in mijn leven en dat wil ik doorgeven aan anderen die het na kunnen gaan en hun eigen verklaringen kunnen opstellen als ze dat willen. Dat is al meer dan een halve eeuw het verlangen dat mij drijft. Daar kan ik nooit van loskomen. En als iemand een dergelijke drijfveer kent en er ook verzekerd van is dat deze van de Heer komt, zal hij natuurlijk niet denken aan zijn tekortkomingen of gebrek aan bekwaamheid om de taak te volbrengen die God in zijn hart heeft gelegd.

Als ik kijk naar Gods Woord, ken ik geen zin die dit beter beschrijft dan de woorden die gesproken werden door de Samaritaanse vrouw toen zij over de bron van Jacob sprak en zei: 'de put is diep.' Daar ben ik het mee eens. Maar ik zal geen moment toegeven dat ik niets heb 'om mede te putten.' Als gelovige in de Here Jezus Christus heb ik Gods Heilige Geest als het onderpand van mijn erfenis (Ef. 1:14). Aangezien Hij gegeven is opdat ik 'zou weten, wat ons door God in genade geschonken is' (I Cor. 2:12), zal ik mijn hand in de Zijne leggen en mij door Hem laten leiden in de 'diepten Gods' (I Cor. 2:10).