

SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

Nr. 68

Christelijke bedriegers

Het kan wat onelegant overkomen om het woord christelijk te gebruiken om een bepaalde klasse van bedriegers te beschrijven, maar de woorden in deze titel geven exact weer wat ik in deze studie wil zeggen. Overal waar inspanningen worden verricht heb je miljoenen bedriegers; en onder hen bevinden zich duizenden die hun bedrog verbergen onder de mantel van het christendom. Deze mensen bedriegen zichzelf door te denken dat zij, omdat zij belijden christenen te zijn, onmogelijk bedriegers kunnen zijn. Aangezien zij veel gebruik maken van de naam van Christus, denken zij dat dit hen vrijwaart van elke schijn van bedrog; in het bijzonder omdat zij door de massa's die van de Bijbel niets afweten worden gezien als dienaren van God, die Zijn werk doen en Zijn wil volgen. Daarom bedriegen zij niet alleen zichzelf, maar zij misleiden net zo goed anderen en zij worden beschreven in II Timotheüs 3:13 als mensen die de belangrijkste kenmerken van de laatste dagen van Gods tegenwoordige bedeling vertonen: 'zij verleiden en worden verleid.'

Er zijn tegenwoordig echter velen die weigeren zelfs maar te overwegen dat er vooraanstaande mensen zijn in de kringen van belijdende christenen die bedriegers zijn, ondanks dat er woorden van Christus over zulke mensen gaan. Allen die belijden Hem te volgen, zouden moeten weten dat Hij sprak van deze soort bedriegers toen Hij zei, dat 'velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden' (Matt. 24:5). Hoe kan iemand die deze woorden kent, denken dat er niet zoiets als een christelijke bedrieger bestaat?

De volle kracht van deze waarschuwing is versluierd in dit gedeelte door een ontoereikende vertaling. Het is een welbekend feit dat het Griekse woord *CHRISTOS* 'gezalvde' betekent; en hoewel het vertaald is met 'Christus' op alle 569 plaatsen waar het voorkomt, missen we veel van de waarheid in veel van deze teksten door het altijd op deze manier te vertalen. In dit gedeelte zou

een betere vertaling luiden: 'velen zullen komen in Mijn naam, zeggende, ik ben de gezalfde,' waarmee zij aanspraak maken op een benoeming en aanstelling van God om een bepaalde belangrijke taak of functie uit te oefenen. Onze Heer waarschuwde dat er 'velen' van dit soort mensen zouden komen en dat zij met open armen worden ontvangen, aangezien zij velen verleiden.

Later zei de Heer: 'want er zullen valse christussen (onechte gezalfden) en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen' (Matt. 24:24). Als alle gelovigen in de Here Jezus Christus Hem op dit punt op Zijn woord zouden geloven, zouden zij eens en voor altijd bevrijd zijn van de gedachte dat iemand die toekomstige gebeurtenissen kan voorspellen, of tekenen en wonderen kunnen verrichten, noodzakelijkerwijs in nauwe relatie staan met God. Laat deze waarheid in onze gedachten worden gegrift, namelijk dat het bovennatuurlijke op zichzelf genomen nooit een indicatie is van goddelijke activiteit, aangezien juist boze machten op bovennatuurlijke wijze hun grootste overwinningen behalen.

We dienen nauwlettend acht te slaan op de woorden van Paulus waarin hij ons zegt dat de aanwezigheid van de antichrist is 'naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen' (II Thess. 2:9). Het is voor de ware dienstknechten van God in deze dagen noodzakelijk om alle belijdende christenen te waarschuwen tegen het gevaar bedrogen te worden, niet door wat duidelijk kenbaar kwaad is, maar door hetgeen alle uiterlijke kenmerken van het goede heeft. Wees op uw hoede voor christelijke bedriegers. Zij omringen ons aan alle kanten.

De woorden uit de Schrift die we tot nu toe hebben overdacht, hebben echter vooral te maken met wat er in de toekomst zal gebeuren, tijdens de grote verdrukking (Matt. 24:21) en daarom moeten we ook nadenken over woorden die meer direct van toepassing zijn op de tijd waarin wij nu leven. De woorden die onze Heer in Mattheüs 7:15-23 heeft gesproken, zijn direct van toepassing op de tegenwoordige tijd. Het gaat om de periode die direct voorafgaat aan de overname van de heerschappij door God, de advent van het koninkrijk Gods op aarde. Hij zei: 'wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven' (Matt. 7:15).

Het is duidelijk dat in de tijd waarover Mattheüs 7:21 spreekt het koninkrijk Gods werkelijkheid is geworden op aarde, het oordeel over alle levende mensen is aan de gang (II Tim. 4:1) en velen bepleiten hun zaak voor de Rechter van de ganse aarde. Zij spreken op aarde en worden gehoord in de hemel. Hij spreekt in de hemel en wordt gehoord op aarde. Zij proberen toestemming te krijgen om voort te leven op aarde waar men begonnen is te genieten van alle zegeningen van Gods weldadige regering.

Over hen heeft onze Heer gezegd: 'velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze

geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?' (Matt. 7:22). Deze mensen zijn zo misleid door hun eigen bovennatuurlijke werken dat zij de moed hebben ze aan God als bewijs naar voren te brengen omdat zij vinden dat zij een plaats in Zijn koninkrijk behoren te krijgen. De Heer zal echter antwoorden: 'Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.' Met het oog op deze woorden, dient de waarschuwing herhaald te worden: 'wacht u voor de valse profeten, in het bijzonder voor hen die bovennatuurlijke werken doen!'

Het wordt algemeen geloofd dat het bewijs voor een valse profeet is, dat zijn voorspellingen niet uitkomen, maar op deze manier wordt het niet voorgesteld in de Schrift. Daar is het zo dat als een profetie wordt vervuld en iemand dit schijnbare succes gebruikt om zichzelf te verhogen en om mensen van de Heer af te leiden, het klip en klaar is dat het om een bedrieger gaat. De eerbiedwaardige Mozes heeft gezegd: 'wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen - dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de HERE, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de HERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel' (Deut. 13:1-3).

Zou het niet kunnen zijn dat God ook in onze tijd onze belijdenis van liefde voor Hem op de proef stelt door te onderzoeken of wij vasthouden aan Zijn eenvoudige en uitdrukkelijke verklaring: 'er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus' (I Tim. 2:5); of accepteren we alle grote en kleine wonderwerkers waarmee we te maken krijgen als middelaars? Zullen we een zelfverklaarde profetes als Jeanne Dixon om haar beperkt aantal succesvolle voorspellingen laten gebruiken om ons af te leiden van het vinden van alles in Jezus Christus en ons te brengen tot de aanbidding van zon, maan en sterren, die als godjes tussen ons en onze grote God staan en die de werkelijke bestuurders van ons leven zijn en die wij hulde moeten bieden voor elke stap die we ooit zetten? Zij probeert dit te doen in haar columns over astrologie in de kranten. En aangezien ze bij dit alles de naam van Christus gebruikt, is zij een van de meest duidelijke voorbeelden van christelijk bedrog geworden.

Een ander uitstekend voorbeeld zien we in de onthullingen van Marjoe Gortner, die nu zijn hypocrisie verwerpt. Door zijn moeder uitgebuit werd hij tot geestelijke gewijd op zijn vierde en voltrok hij een jaar later een huwelijk – een voorval dat ervoor zorgde dat hij ineens zo veel bekendheid kreeg dat hij daar nog tien jaar op kon teren. Toen hij evenwel vijftien jaar was, was het 'schattige kind' een onbeholpen, onaantrekkelijke adolescent geworden wiens carrière snel in glans afnam. Na enkele duistere en magere jaren, besloot hij een poging te doen om terug te komen en daarbij behaalde hij een zekere mate van succes in de pinkster- en heiligingskringen. Hij had altijd tientallen

zakdoeken bij zich waarop de tekst gedrukt stond: 'Marjoe's Wonderzakdoek' en die verkocht hij in de samenkomsten voor tien dollar per stuk. Hij schilderde een kruis op zijn voorhoofd en als hij zweette was deze soms wel en soms niet zichtbaar. Mannen en vrouwen liepen met hem weg, vielen voor zijn voeten neer en overspoelden hem met geld. Dit alles is in overeenstemming met zijn eigen woorden.

Omdat hij behoefte had aan een of ander nieuw trucje voor zijn bediening, oefende hij hard om mensen in zwijm te laten vallen, een hypnotische procedure die in kringen van de heiligmakers was ontstaan en waarvan beweerd werd dat het om een uiting van Gods kracht ging. Deze vertoning was ten volle ontwikkeld door wijlen Kathryn Kuhlman, de opmerkelijkste beoefenaar van dit 'wonder' (?).

Tijdens een bijeenkomst in Detroit vroeg Gortner iedereen die de kracht van God niet in zichzelf ervoer om op te staan. Zestien mannen en vrouwen stonden op. Hij riep hen naar voren en zette ze op een rijtje langs de muur en liet ze daar tijdens een lange preek staan. In de preek verklaarde hij dat de zondaren zouden blijven staan in hun zonden, maar dat de verlost en zich zouden overgeven. Na deze voorbereiding van hun verstand en lichaam, prikte hij met zijn vinger en zij vielen als een rijtje dominostenen op de vloer. Er werd beweerd dat het hier ging om de kracht van God die over hen gekomen was, een aanraking van de Heilige Geest.

Dit trucje om mensen te laten flauwvallen is zonder twijfel een van de meest lompe vormen van bedrog die gepraktiseerd wordt door christelijke misleiders, in het bijzonder als beweerd wordt dat het gaat om een aanraking van God. Er bestaat geen grond voor in de Schrift en er is geen enkele zin in de Bijbel die het ondersteunt. Het is absoluut niets anders dan religieuze hypnose van het soort dat door iedere willekeurige beoefenaar van deze kunst kan worden herhaald. Al de elementen die nodig zijn voor een succesvolle hypnose zijn aanwezig: de voorbereiding door gezang en preek, de bereidheid van het slachtoffer en zijn verlangen naar een geslaagd resultaat. Een professionele hypnotiseur, iemand die bekend is wegens zijn optredens, beweert dat hij binnen ongeveer een uurtje een veertien jaar oude jongen de truc kan leren om mensen te laten flauwvallen.

'Ik weet niet hoe ik het doe,' was de steeds maar weer herhaalde uitroep van Kathryn Kuhlman als een van haar volgelingen achterover viel en zachtjes op de grond werd gelegd door een immer aanwezige 'vanger.' Als zij dat echt niet had geweten, was ze geheel onbekend met het proces van hypnose en de macht van de suggestie op een voorbereid persoon. Ze was volkomen blind voor elk feit dat een bedreiging vormde voor de geldigheid van haar bediening.

Het bedrog van deze bezwijm-beweging is duidelijk uiteengezet in een negentig minuten durend televisieprogramma getiteld 'Kathryn Kuhlman in Las Vegas,' de enige keer dat één van haar openbare samenkomsten was

opgenomen voor latere uitzending op televisie. Een vrouw van middelbare leeftijd van wie verondersteld werd dat zij door de kracht van God omver was geworpen, werd door een 'vanger' zachtjes op de grond gelegd; maar hij deed dit erg onhandig door zijn arm over haar hoofd te halen, waardoor haar pruik naar voren schoof waardoor haar hele gezicht ermee werd bedekt. Dat had direct tot gevolg dat zij onder de zogenaamde kracht van God vandaan kwam. Ze probeerde haar pruik weer op zijn plaats te brengen zonder haar hoofd op te tillen, maar dat kreeg ze niet voor elkaar. Ten slotte ging ze overeind zitten in een belachelijk gehurkte houding om haar pruik weer recht te zetten, maar omdat ze geen spiegel bij de hand had, bleef deze scheef zitten. Het scherpe oog van de televisiecamera toonde dit alles en daarmee werd ook het bedrog van de hele voorstelling duidelijk.

In deze studie was het noodzakelijk namen te noemen, maar daarbij is het niet mijn bedoeling geweest om enig mens te beschuldigen van bedrog. Het was mijn taak om een waarschuwing te laten klinken en bepaalde feiten naar voren te brengen die ik gezien heb, feiten waarvan ik heb gehoord en feiten die zijn gepubliceerd. Maar het meest van alles heb ik bepaalde feiten naar voren gebracht die in het Woord van God staan opgetekend. De lezer kan nu op basis hiervan zijn eigen oordeel vormen. Ten slotte zeg ik nogmaals: wacht u voor christelijke bedriegers.