

# SEED & BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

## THE WORD OF TRUTH MINISTRY

Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland

[www.lachairoi.org](http://www.lachairoi.org)

Nr. 40

### De grote test

De nationale crisis die deel uitmaakt van de geprofeteerde toekomst van Israël en die in Mattheüs 'grote verdrukking' (zonder lidwoord in het Grieks) wordt genoemd, wordt in het Oude Testament 'een tijd van benauwdheid voor Jakob' (Jer. 30:7) en 'het dal Achor' (Hos. 2:15) genoemd. Achor is een Hebreeuws woord dat benauwdheid betekent. In Openbaring 3:10 wordt deze korte periode 'de ure der verzoeking (test), die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen' genoemd. In al deze beschrijvingen van dit tijdsgewricht in Israëls geschiedenis worden echter ook daarmee samenvallende zegeningen beloofd die een heel ander karakter aan deze periode geven, geheel verschillend van dat wat door vele onheilsprofeten van deze tijd wordt geschetst.

In Jeremia 30:7 is de belofte aan 'Jakob' dat 'hij daaruit gered zal worden' en in Hosea wordt over de vallei van Achor gezegd dat het een 'deur der hoop' is en dat Israël bij het doorgaan zal 'zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dage toen zij trok uit Egypte.' Ook in Openbaring 3:10 is er een belofte voor hen die 'het woord Zijner lijdzaamheid' hebben bewaard, dat Hij hen zal 'bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal.'

Het is daarom heel duidelijk uit de Schrift dat er talloze heiligen zullen zijn in de grote verdrukking en dat het een heerlijke ervaring voor hen zal worden wegens de kennelijke goddelijke hulp en bescherming die hun zonder meer ten deel zal vallen. Het zal zijn zoals Hij beloofd heeft: 'wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren

en zal de vlam u niet verbranden' (Jes. 43:2). Deze feiten alleen al veranderen het karakter van de grote verdrukking enorm voor al de mensen van God die daar doorheen gaan.

Denkt u eens na over het volgende voorbeeld. Laten we veronderstellen dat een man zonder familie, vrienden, geld en al het andere wat het leven aangenaam maakt, plotseling getroffen wordt door een ernstige ziekte. En een andere man, met een toegewijd gezin, veel vrienden en overvloedige middelen, die door dezelfde ziekte wordt getroffen. Zou de eerste man niet veel ernstiger lijden dan de tweede? Op die manier zal ook het feit dat God openlijk Zijn liefde en zorg toont voor de Zijnen ervoor zorgen dat alle ontzettende ervaringen in die tijd een totaal ander karakter krijgen.

Met het oog hierop durf ik te beweren dat als God met mij zal zijn, ik met plezier die tijd betreed met een lied over Zijn goedheid en genade op mijn lippen en dat ik elke dag daarvan gelukkig zal zijn en zeggen: 'de Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?' (Hebr. 13:6). Ik heb geen begrip voor mensen die zó laf terugschrikken voor de grote verdrukking, dat zij met genoeg de leer aannemen dat ze opgenomen zullen worden vóór de grote verdrukking en dat dit hen hieruit zal verlossen. Dat is een leer die alleen kan worden onderbouwd door de woorden 'weggevoerd worden' in I Thessalonicenzen 4:17 meedogenloos te scheiden van 'wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren' in vers 15. God heeft de opname en de parousia met elkaar verbonden en wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet.

De verklaring over 'de ure der toetsing, die over de gehele wereld komen zal, om op de proef te stellen hen, die op de aarde wonen,' de 'grote verdrukking,' vertelt ons dat de ervaring van Israël in werkelijkheid een toetsing inhoudt voor alle mensen op aarde.

Als we daar eerlijk over nadenken, kunnen we direct zien dat het voor God geen zin zou hebben om Israël, de volken of de mensen op aarde te beproeven, zolang zij zich in hun huidige toestand bevinden. Israël en de volken hebben gefaald en elke verdere beproeving zou ongeveer hetzelfde zijn als het testen van het wrak een vliegtuig dat al neergestort is. Bovendien is de gedachte dat God een periode van beproeving over deze aarde zal brengen nadat Hij allen van de aarde heeft verwijderd die een dergelijke proef zouden kunnen doorstaan, zonder enige logica. Waarom mensen op de proef stellen wier mislukking al aangetoond is door hun afwijzing? De mislukking van de mensheid is niet alleen overduidelijk, maar wordt door de meerderheid van de mensen ook erkend. Als een goddelijke beproeving van de mensheid zou volgen op

een lange periode van verlichting, onderwijs, discipline en zegening, zou dat echter gepast, redelijk en zeer waardevol zijn.

Op die manier zal het gaan. Eerst komt de zegening en daarna de beproeving. Israël en alle andere volken zullen deelkrijgen aan de weldadige en gezegende omstandigheden die in het koninkrijk van God bestaan, voordat de grote verdrukking zal plaatsvinden. Daarom geloof ik niet alleen in een opname ná de grote verdrukking, maar ook dat de grote verdrukking na het koninkrijk komt. Zie mijn studie over de 'Nieuwtestamentische perioden' (*Seed & Bread*, nummer 23).

Als we blijven volhouden dat de woorden 'benauwdheid' en 'verdrukking' duiden op marteling, pijniging, bestraffing en vervolging, wat vrijwel iedereen schijnt te doen, is er weinig hoop om ooit tot een juist begrip te komen van wat de Here Jezus heeft bedoeld toen Hij over 'de grote verdrukking' sprak. Toegegeven, Hij sprak erover als een 'verdrukking, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal' (Matt. 24:21). Veel mensen zijn, met deze uitspraak als springplank, tot de conclusie gekomen dat het een tijd zal zijn van marteling, pijniging, leed, smart en lijden, zoals er nooit geweest is en ook nooit meer zijn zal. Met deze conclusie hebben ze de daden van God in zo'n daglicht gesteld dat zij feitelijk Degene die vol van liefde en mededogen is, belasteren en van Hem een sadistisch monster maken.

Een interessant feit is dat het Engelse woord *tribulation*,<sup>1</sup> is afgeleid van het Latijnse *TRIBULUM*, wat dorsslede betekent. Dat was een zwaar, houten platform waarvan de onderzijde op verschillende manieren ruw werd gemaakt. Er werden ossen voor gespannen om de slee naar voor en achteren over de tarwe te slepen, waardoor de korrel werd losgemaakt van het stro en het vlies. Vervolgens werd dit mengsel van tarwe, stro en kaf met lange gaffels of scheppen hoog in de lucht geworpen. De wind blies het stro en het kaf naar één kant, terwijl het graan vanzelf neerviel op een gouden berg. We zien hierin gemakkelijk dat het niet de bedoeling is om het graan te bezeren, maar om het te scheiden van het kaf. Dat is ook het doel van de grote verdrukking. En hoewel het waar is dat Israël daarin zal worden getroffen, zal God in al hun nood bij hen zijn.

De uitspraak dat de tijd van de grote verdrukking niet kan worden vergeleken met een andere tijd, heeft niet te maken met buitensporige pijniging of kwelling. Dat is omdat de duivel op de aarde zal zijn nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft (Openb. 12:12). Dat zal de eerste keer zijn dat dit gebeurt en tevens de

---

<sup>1</sup> Verdrukking.

laatste en dat is de oorzaak voor het buitengewoon merkwaardige karakter van die tijd.

De Griekse woorden die te maken hebben met deze tijd zijn *THLIBŌ* en *THLIPSIS*. Het eerste woord is gewoonlijk vertaald met 'verdrukken' vertaald is, maar het betekent 'drukken,' of 'benauwen.' Het tweede woord is gewoonlijk vertaald met 'verdrukking', maar het betekent 'druk' of 'benauwdheid.' Een interessante plaats waar *THLIBŌ* staat, is Mattheüs 7:14, waar het vertaald is met 'smal' in de uitspraak van de Heer 'smal de weg.'

Als Gods heerschappij tot aanzijn wordt geroepen over deze aarde en de mensheid daarop, zal zij alle levende mensen omvatten. Mensen komen onder die heerschappij omdat God de regering heeft overgenomen en niet op grond van hun eigen keuze. Yahweh zal Koning zijn en Hij zal regeren. Hij zal onverbiddelijk optreden tegen eenieder die op enigerlei wijze zich verzet tegen Zijn oordelen of wil. De Heilige Geest zal dan optreden als de weerhouder en Hij zal daarin niet tekortschieten. Verhindering zal Zijn doel zijn. Daarna, na eeuwen van zegening en onderwijs onder Gods regering, zal de wereld de tijd van de persoonlijke aanwezigheid van Christus naderen, de 1000 jaar van Zijn parousia. Op dat moment begint alles te vernauwen, want niemand van hen die het niet waard zijn, zal overgaan van Gods koninkrijk naar de persoonlijke aanwezigheid van Christus. Daartoe zal God allen die op aarde wonen aan een test onderwerpen.

Tijdens die toetsing worden al Gods weerhoudingen opgeheven en zelfs de Heilige Geest wordt als weerhouder weggenomen. De mensen zijn dan volledig vrij en hun ware karakter, goed dan wel kwaad, zal dan aan het licht komen. In die tijd is er opstand tegen het koninkrijk, maar Gods regering is zeer goed in staat om daar mee om te gaan. Israël moet echter onder de *TRIBULUM* komen en dat geldt ook voor alle mensen, zodat het kaf van het koren gescheiden kan worden. In die tijd zullen de getrouwen in Israël Christus' plaats innemen tegenover alle mensen en wat men doet en welke houding men aanneemt tegenover hen, zal worden beoordeeld als hun houding tegenover Christus. 'Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan' (Matt. 25:40). Dat zijn de woorden van Christus die van toepassing zullen zijn op die tijd.

Nog nooit eerder in de geschiedenis hebben mensen te maken gehad met een tijd van beproeving als deze. De druk van satan en zijn volgelingen zal enorm zijn. Sommigen zullen falen, maar zij die de les goed hebben geleerd door de dagelijkse ervaringen onder Gods regering, zullen niets te vrezen hebben van deze tijd van toetsing. Bovendien heeft het niets te maken met hen die worden beschreven als

'heilig en onberispelijk voor zijn aangezicht' (Ef. 1:4). Wij hebben de grootste test van God doorstaan door nu te geloven. Er zal geen verdere beproeving komen van hen wier geloof heeft overwonnen in deze bedeling van Gods genade.

Laat ons de goddelijke orde vasthouden. Eerst moet het koninkrijk van God komen en dat zal worden gevolgd door een korte periode van de 'grote verdrukking.'